



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Witte Donderdag 1 april 2021

Welkom



Om 19.00 uur begint deze avonddienst ook weer met een beperkt aantal kerkgangers. Iedereen wordt welkom geheten door ouderling Corry Brouwer, ook de mensen die de dienst via internet volgen.
Lied 281: 1,5 "Wij zoeken hier uw aangezicht".

Lenette van Dongen (zang) en Cor Bakker (piano).

2^e motief van Witte Donderdag: het delen van brood en wijn. De bloemschikking verwijst hiernaar met glazen wijn en korenaren.

Lied 568 "Ubi caritas" tweemaal gezongen in het Fries.



Dienst van het Woord

3^e motief van Witte Donderdag: de voetwassing.

Truus Sterrenburg leest Johannes 13: 1-15 over de voetwassing door Jezus.
Lied 569: 1,2,3,4 (melodie lied 393)
"Doe't Jezus wist: myn tijd is kommen".



Dienst van de voorbereiding

Bemoediging en drempel-gebed.

De vraag "Waarom is deze avond anders dan

alle andere avonden?" wordt driemaal door de ouderling gesteld en steeds weer



met andere woorden beantwoord door ds. Wiebrig de Boer-Romkema, maar het vertrouwen op God wordt steeds genoemd.

1^e motief van Witte Donderdag: een nieuw begin – uittocht en bevrijding.

Loslaten, afscheid nemen, een nieuw begin. Een luisterlied volgt: "No Frontiers" door

Op het scherm is het schilderij van de voetwassing door Ford Maddox Brown te zien uit het midden van de 19^e eeuw.

Een stilte geeft de gelegenheid het beeld in je op te nemen. Aandacht gaat naar de dreiging die voelbaar is, het komende verraad drukt op de



leerlingen. Jezus en Petrus buigen beiden het hoofd. Het water voor de voetwassing is rood als bloed gekleurd.

Zouden wij onze voeten laten wassen door Jezus? Hoe vaak hebben wij niet geluisterd naar Hem?

Maar we mogen in de ruimte van zijn liefde



wonen. De weg is vrij in liefde, al moeten we steeds weer onze voeten laten wassen. De ogen worden dan geopend voor Hem en elkaar. Het koninkrijk van God is al begonnen, God zal je dragen naar eeuwig licht: wit op het zwart geschreven. Witte Donderdag. Amen.

Stilte en pianospel

Dienst van het delen en gebeden



Mededelingen: de bloemen gaan naar Hinne en Tjitske Visser. Bij de uitgang twee collectes: voor diaconie en voor onderhoud gebouwen.

In deze dienst herdenken wij ons gemeentelid Hein Vriezema, die op 21 maart is overleden, met een moment van stilte. Een diaken plaatst een herdenkingslicht in de kapelruimte.



21 maart Hein Vriezema



Jannie Lindeman gaat voor in de gebeden voor Witte Donderdag van Sytze de Vries met daarin achtmaal

de woorden *“Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”*.

Als tafelgebed lied 403b *“Gezegend zijt Gij levende God”* (voorganger en piano).

Het brood wordt gebroken en de wijn in de beker geschonken met de woorden uit Lucas 22: 19-20.

De vredegroet voor elkaar en het gesproken Agnus Dei (Lam van God) volgen elkaar op. We luisteren naar de alt-aria *“Der Herr will noch zu guter Letzt bezeugen”* uit de Matthäus Passion van Johann Christoph Rothe.

Als nodiging wordt lied 567 gesproken *“Hij onthaalde ons aan tafel”*.



De rondgang vindt plaats met inachtneming van de corona-maatregelen.

4^e motief van Witte

Donderdag: in de hof van Gethsemane – het verraad. Nieske Span leest Johannes 13: 31-38 over de grootheid van God.

Na het Luthers avondgebed luisteren we naar het koor *“Herr Jesu Christ wahr’Mensch und Gott”*, eveneens uit de Matthäus Passion van Rothe.



De kerk wordt in stilte verlaten. De tafel wordt leeggemaakt, alleen de paaskaars blijft staan.

Medewerkers

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
 Orgel: Albert Minnema
 Piano: Klaske Deinum
 Ouderling: Corry Brouwer
 Diakenen: Nieske Span, Jannie Lindeman
 Koster: Folkert Jongbloed
 Beamer: Derk Jan Wijbenga
 m.m.v.: paascommissie en commissie lit. bloemschikken
 Tekst: SIW Foto's: ROB