



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 18 april 2021

Welkom



Ouderling Corry Brouwer heet iedereen namens de kerkenraad welkom in deze dienst met de afsluiting van het winterwerk. In de Fikarij heeft de jeugd haar eigen afsluiting in twee groepen.

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is lied 117a: 1
"Gij volken loof uw God en Heer".



Na bemoediging en gebed volgt het tweede vers van dit lied. Met kerst zullen we afscheid nemen van de oudere jeugd omdat dat nu niet mogelijk is

en zij dan ook nog kunnen meewerken aan de kerstmusical.

Het jaarthema was "Het goede leven, bloeien in Gods licht". Ds. Wiebrig de Boer-Romkema

heeft een gedichtje (nou ja, zeg maar gerust een gedicht) geschreven over "It goede libben" en wat er allemaal is gebeurd in ons kerkelijk leven de laatste tijd. Na het voordragen hiervan volgt een applaus van de aanwezigen. Als luisterlied volgt een coronalied van ds. Troost "God hoe graag zou ik weer komen waar uw kerk één lofzang is", drie coupletten op de altijd aansprekende melodie van psalm 42.



Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord uit "Lieten fan leauwe en langstme".

Nieske Span leest Micha 4: 1-5 over het koningschap van de Heer.

Zingen lied 1009: 1,2 "O lieve Heer geef vrede".

Corry Brouwer leest Johannes 21: 15-24 over de vraag die Jezus driemaal aan Petrus stelt: heb je mij lief? Lied 7: 1,2 uit "Lieten fan leauwe en langstme": "Om 't God yn goedens mei ús wol".



Preek

Derde zondag na Pasen: Misericórdia Dómini (medelijden, barmhartigheid), genoemd naar psalm 33. We mogen leven van Gods



goedheid. Petrus ontmoet Gods goedheid in het gelezen schriftgedeelte van vanmorgen. Jezus is voor de derde maal verschenen aan de oever van het meer. Is Petrus na de verloochening niet

afgeschreven? Jezus vraagt Petrus: "Heb jij mij lief?" Zelfs formeel: Simon, zoon van Johannes, alsof Jezus weer helemaal opnieuw wil beginnen met hem. Driemaal de vraag en driemaal een opdracht: weid mijn schapen. Jezus liefde is onvoorwaardelijk. Petrus is niet afgeschreven, maar het vervolg zal niet altijd gemakkelijk zijn!

Als Petrus vraagt wat er met Johannes gaat gebeuren wordt duidelijk dat ieder zijn of haar eigen taak krijgt in het koninkrijk van God. Amen.



Stilte en orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling.



De bloemen gaan naar Jehannes Duhoux. Collectes bij de deur of via de bank: zending resp. kerkelijk werk. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema noemt de geboorte van de tweeling op 12 april bij Age en Windel Jongbloed: Annalinda en Joëlla. Wiebren en Linda zijn dus weer pake en

beppe geworden.

Hierna volgen dankgebeden en voorbeden, stil gebed en het Ús Heit.

Het slotlied is lied 650: 1,2,7 "De aarde is vervuld".



Zending en zegen

Na de zegen volgt het Amen.



Medewerkers

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Klaske Deinum
Ouderling: Corry Brouwer
Diaken: Nieske Span
Koster: Hendrik Hiemstra
Beamer: Gerrit de Vries

Tekst: SIW

Foto's: ROB