



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirsum Fr e.o. Zondag 25 april 2021

Welkom

Op de beamer staat een afbeelding van een herder met zijn schapen die hem volgen.
De ouderling van dienst heet een ieder van harte welkom, ook de mensen thuis die deze dienst nu of later beluisteren en kijken. We voelen ons verbonden met de jeugd die in de Fikarij is. Het openingslied is 654: 1 en 6 'Zing nu de Heer'.



Dienst van voorbereiding

Na de bemoediging en het drempelgebed volgt psalm 65 'Stilte nu' uit '150 psalmen vrij' van Huub Oosterhuis.

Daarna volgt een luisterlied van Nederland zingt 'Dank, dank nu alle God'.

Dienst van de schriften

De 1^e lezing is uit het Oude Testament: Uit de profeten

Ezechiël 34:1-10.

Dan volgt het Luisterlied: 'Laat komen Heer Uw rijk' van Nederland Zingt.



Bij de opening van het Woord: lied 424: 1 van Ds Sytze de Vries, bij het Johannes-evangelie in beurtspraak.

De 2^e lezing is uit Johannes 10:11-16 'De goede hoeder.'

Dat jim de wurden yn jim hert bewarje meie en der nei libje meie.

Aansluitend volgt lied 23 b: 'De Heer is myn hoeder.'

De voorganger zegt dat aan het begin van de dienst even gesproken werd over de techniek. Het is geweldig wat er allemaal mogelijk is. Het is niet de hoofdzaak maar het diént wel de hoofdzaak. 'Dat is ek hoedzje en behoedzje en soargje foar de meinskip'. Het zit in alle kleine dingen ook de podiumdelen zijn geveerd zijn. Als je er oog voor hebt, zie je heel veel.

Preek

Zondag van de Goede Herder

Zó wordt deze vierde zondag van Pasen ook wel genoemd. Dan denk je al snel aan die beroemd geworden psalm 23 waardoor zoveel mensen zich aangesproken voelen, zich in herkennen, zich door gekend weten.

De Heer is mijn herder en dáárom geloof ik dat het mij aan niets zal ontbreken, zelfs al zou het mij aan alles ontbreken...

Soms zomaar – als bij verrassing – overkomt je zijn genade. Bijvoorbeeld als je wandelt in de



schepping in de doorbrekende lente... of als je een pasgeboren kind in je armen hebt. Of als je zomaar onverwachte goedheid ontmoet door iemand die er voor je is, die jou ziet, die naar je wil luisteren. Iemand misschien die je iets zegt, wat iets in je opent, zodat het woorden blijken te zijn, waar je verder mee kunt, waar je van opbloeit.

Of als je weer een begaanbare weg voor je ziet na nachten vol verdriet en zorgen... als je bijvoorbeeld ineens dat oude lied te binnen valt en het je weer opnieuw raakt:

Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God mijn God zal mij behoeden...



Als je er oog voor kunt hebben en de *tijd* soms ook neemt om je te laten ontmoeten... niet alleen maar als een druk, overbelast schaap rondrent over de groene weiden, zodat je niet eens opmerkt hoe groen de weiden wel niet zijn....

We horen vandaag ook andere taal over herderschap. In Ezechiël 34 ongeveer een preek zoals dominee Zelle dat vroeger goed kon. 'Sizzen is neat mar dwaan is in ding'. It leksum wurdt ús lêzen.

Bij Johannes horen we ook: 'ik bin de goede Hoeder. De goede Hoeder jout syn libben foar de skiep'. Ik ken ze en mijn schapen kennen mij. Laten we ons niet te snel te ruste leggen in grazige weiden, zonder nog om ons heen te willen kijken naar wie geen grazige weiden kent, maar wie in verdrukking zit, naar wie geen overvloed kent.

Amen



Moment van stilte.

Dienst van het delen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie P. Bijlsma in Wergea.

Wiebren Jong bloed meldt dat er een sterke groei is bij de voedselbank. Er zijn ruim 70.000 mensen die er gebruik van maken. Ook kerken geven voedsel voor volgende week.

De 1^e collecte is voor kerk in actie binnenlands diaconaat

De 2^e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

Het geld kan worden overgemaakt op de banknummers die staan in Op 'e Hichte. Alvast bedankt voor de bijdrage.



Gebeden

Na de gebeden bidden wij in stilte wat er leeft in ons eigen hart. Afsluitend met Us Heit yn de himel.



Als slotlied wordt lied 653: 6 en 7 'Gij zijt tot herders ons gegeven' gezongen.

Zegen

Na de zegen gaan we nog even zitten en luisteren en kijken naar een opname van het 'Zegen ons *algoede*' dat uit volle borst klinkt en prachtig begeleid wordt door kerkorgel en trompet.



Medewerkers

Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema

Ouderling: Elizabeth Mozes

Diaken : Wiebren Jongbloed

Orgel : Albert Minnema

Koster: : Janny Veenstra

Beamer : Dick Wybenga

Bloemen: Bep Minnema

Tekst: JR Foto: ROB