



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o
Zondag 2 mei 2021
Om 9.30 uur

Welkom



Ook in deze dienst worden we door de coördinatoren keurig naar onze plaatsen gebracht. Als iedereen die zich heeft opgegeven, aanwezig is, worden we welkom geheten door ouderling van dienst Linda Jongbloed.

Dienst van voorbereiding

Als openingslied kijken en luisteren we naar lied 105: 1,2 en 3:
"loof God de Heer, en laat ons blijde Zijn glorieijke naam belijden"



Na stil gebed en votum en groet zingen ds. Beintema en Linda Jongbloed lied 91: 1,2,3,4 en 5 uit Sjongend op Wei:
"Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig En hoe onzegbaar ons nabij"

Na het drempelgebed luisteren we naar lied 51: 1 als kyriegebed:
"Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht, Ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden"

Dienst van de schriften

Ds. Beintema en Linda zingen nu lied 317: 1 en 2:
"Grote God, gij hebt het zwijgen Met uw eigen, Met uw lieve stem verstoord, Maak de weg tot U begaanbaar, Wees verstaanbaar; Spreek Heer, uw gemeente hoort"





De 1^e schriftlezing is uit
Jesaja 25: 1-9
Wordt in het fries gelezen
door de ouderling.
Dit is een danklied voor de
bevrijding.

Hierna luisteren en kijken we
naar lied 119: 1 en 2:
*“Welzalig wie de rechte
wegen gaan,
Wie in de regels van Gods
wijsheid treden”*



De 2^e lezing is uit
Johannes 15: 1-12
Jezus zegt: Ik ben de
ware wijnstok en mijn
Vader is de wijnbouwer.

Hierna volgt lied 653:1,2
en 7:

*“U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijn”*

Preek

Het thema van deze dienst is: Ik ben de
ware wijnstok. Jezus gebruikt dit beeld in
het evangelie van Johannes, van de
wijnstok en de wijngaard. In het oude
Israël is het beeld van de goede aarde
steeds de wijngaard. God was de



Landman.
Israël hield zich vaak
niet aan de
afspraken, maar god
laat zijn mensen niet
los en stuurt zelfs zijn
Zoon.

Het draait in het leven
om niet alleen voor eigen roem te gaan,
maar om om te zien naar je medemens
en opkomen voor armen en verdrukten.

Mozes hoort dat God de God van de
levenden is en niet van de doden. Dat is
de kern van de wetgeving. God gaf de 10
geboden. Het 1^e gebod is om God lief te
hebben boven al en het 2^e gebod de
naaste als jezelf. Als je alleen aan jezelf
denkt ben je een slechte wijnrank en
wordt je weggesnoeid. Je draagt geen
vrucht. Als je aan Jezus hand door het
leven gaat, leef je naar Gods wet.
God doet de dood teniet en wist de tranen
van elk gezicht. Maar zover is het in onze
dagen nog niet. Er is corruptie en
zelfverrijking. Veel mensen worden
gekwetst. Hoe is dit te rijmen met de blijde
boodschap? We hebben de bijbel waaruit
we troost kunnen putten. Houdt Jezus
hand maar vast. God heeft zijn
woonplaats onder ons en maakt alles
nieuw. Jezus zegt: blijf in mij. Hij maakt
waar wat Hij belooft heeft. Jezus heeft ons
met het offer van zijn bloed weer
verzoend met de wijnbouwer.
God geve ons vrede.

Na stilte en orgelspel luisteren we naar
lied 723:1 en 2:

*“Waar God de Heer zijn schreden zet,
Daar wordt de mens van dwang gered,
Weer in het licht geheven”*

Dienst van gebeden en gaven

De bloemen gaan als groet
van de gemeente naar fam.
van Lune

De 1^e collecte is voor
jeugdwerk JOP

De 2^e collecte is voor
kerkelijk werk

Diaken Wiebren Jongbloed
geeft een toelichting bij de
collectes.



Na deze mededelingen worden we verzocht om op te staan. Ons gemeentelid Lutske de Jong is op 87jarige leeftijd overleden. Het gedicht: de minsken fan foarby wordt voorgelezen en er wordt een kaarsje aangestoken en in de kapel geplaatst.



29 april Lutske de Jong

Hierna volgen de gebeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van Us heit



Als slotlied luisteren we naar lied 416: 1,2,en 4
“Heer, wêz mei ùs oant in oare kear”



Zending en zegen

We krijgen de zegen mee en beantwoorden dit met een gesproken Amen



Omdat de koning deze week jarig was kunnen we het Wilhelmus nog beluisteren.



Medewerkers

Voorganger: ds. P.Beintema Leeuwarden
 Ouderling: Linda Jongbloed
 Diaken: Wiebren Jongbloed
 Koster: Folkert Jongbloed
 Organist: Albert Minnema
 Beamer: Steven Feenstra
 Bloemen: Klaaske de Boer
 Tekst HM Foto ROB

