



# ZON-DAG BOEK



**PROTESTANTSE GEMEENTE**  
**Wirdum Fr e.o.**  
**Zondag, 9 mei 2021 – 09.30 uur**

## Welkom



Op deze prachtige zonnige zondagmorgen kwam een groepje gemeenteleden bijeen om de viering samen te beleven, samen met de mensen die de dienst online bezochten.

Na het welkom wordt gezongen lied 66:1,6,7:

*“Breekt, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorieijke Naam ter eer.”*



## Groet en bemoediging



Na de groet en bemoediging, stil gebed en kyriëgebed volgt het glorialied 305: *“Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!”*

## Verhalen

Na het gebed van de zondag wordt gelezen uit Johannes 21: 15-19, het bekende verhaal over Jezus, die Simon Petrus vraagt of



die van hem houdt.

Gevolgd door luisterlied 912: 1, 3, 4 en 6: *“Laat mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.”*

De organiste speelt lied 649: 1,2,6 en 7: *“O Heer, blijf toch niet vragen.”*



## Preek

De schriftlezing van vanmorgen wordt vaak uitgelegd als een ter verantwoording roepen en rehabilitatie van Simon Petrus. Jezus vraagt hem tot drie keer toe, of hij van Hem houdt. En dat te midden van zijn vrienden. Allemaal leerlingen, die Jezus om zich heen had verzameld, dicht bij hem stonden en die hem ook het beste kenden. Bijna wat genant, zou je kunnen zeggen, om zo'n vraag aan een van hen te stellen. Alsof Jezus twijfels had aan de trouw van deze leerling. Als zoiets wordt gezegd in ruimere kring dan weet je, hoe anderen daarop kunnen reageren. De leerlingen zitten voortdurend op elkaars lip en dat kan gauw eens irritaties en jaloezie oproepen. Vooral ook omdat we weten, dat onder hen de wens groot was om de belangrijkste reisgenoot van Jezus te zijn. Hoe dan ook, Simon Petrus verklaart tot driemaal toe dat hij Jezus liefheeft. Daarop zegt Jezus: *“Weid mijn lammeren, weid mijn schapen en hoed mijn schapen”*. Petrus krijgt de opdracht om de jongeren en volwassenen te weiden. Zijn taak is dus om hun te leren wat nodig is om in vrede met elkaar te

leven. Omdat Simon Petrus hen ook moet hoeden zien we hier ook het ambt van herder en leraar tevoorschijn komen. Al met al is dit hoofdstuk geen verantwoording van begane misstappen, maar het leggen van leiderschap op iemands schouders. Wat dit hoofdstuk ook duidelijk maakt is, dat welke functie men als christen ook heeft, het kan niet zonder het besef van je tekortkomingen. Net zoals Petrus zich daarvan terdege bewust was. Elk maakt fouten en dat mag ook.



Na de overdenking is er stilte, gevolgd door orgelmuziek.

### Meidielings



Op 12 april binne berne Anna Linda en Joëlle Borte Jongbloed, famkes fan Age Wiebren en Wendel, Buorren 35 yn Wytgaard. De blommen geane hjoed as groet fan ús



gemeente nei pake en beppe Wiebren en Linda. Folkert Jongbloed stelt him beskikber as diaken. Alderling

Elizabeth Mozes, âlderling-rintmaster Drees Visser en diaken Jannie Lindeman stelle harren werkiesber. As der gjin beswieren yntsjinne wurde sil de befêstiging plak fine op pinksterdei, 23 maaie. De diakens Nieske Span en Wiebren Jongbloed en âlderling-foarsitter Catharina van der Graaf wurde dan losmakke út it amt. Nieske hâldt har taken en ferantwurdlikheden as net-amtlik lid binnen it kolleezje fan diakens.

Spitigernôch is it noch net slagge om in nije foarsitter fan de tsjerkeried te finen.

### Collecten

De collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp Libanon, 2. kerkelijk werk.



### Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden monden uit in het gezamenlijk "Onze Vader".

Aan het slot wordt gezongen lied 905: 1 en 4: "Wie zich alleen door God laat leiden".



Ter afsluiting van de dienst krijgen we Gods zegen mee.



### Medewerkers

Voorganger: ds. J.K. Bolt, Drachten  
 Ouderling: Corry Brouwer  
 Diaken : Wiebren Jongbloed  
 Bloemen: Neeltje Hellinga  
 Beamer: Hendrik Hiemstra  
 Koster: Haye de Boer  
 Tekst: AD Foto: ROB