



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Hemelvaartsdag 13 mei 2021



Voor de dienst speelt Klaske Deinum op de piano. Het thema van de dienst is **"Het zonlicht van de hemel"**.



Zingen lied 216: 1,2 *"Dit is een morgen als ooit de eerste"* door Wiebrig de Boer-Romkema en Corry Brouwer. Het gedicht Hemelvaart van Aukje Wijma wordt



gelezen door Corry Brouwer: *"Aan mijn ogen onttrokken, aan mijn oren voorbij"*. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema gaat voor in de bemoediging, gevolgd door gebed.

Dan vertelt de voorganger dat de podiumdelen zijn geveerd; voortaan moet de predikant maar sokken dragen, dan slijt het niet meer zo snel.....(volgens de kerkrentmeesters). De kinderen worden aan de tafel in het midden van de kerk uitgenodigd. Koekjes worden uitgedeeld,



waarna het verhaal over haar vader, die werkte bij een

bekende koekjesfabriek, door Wiebrig de Boer-Romkema wordt verteld. Over hemelse koekjes. Dan wordt de kinderen gevraagd waar ze aan denken bij het woord hemel. Antwoorden als: als je dood bent/ het grootste wat er



bestaat/niet te bevatten/ God woont in de hemel. In de Bijbel gaat het ook over de hemel op aarde, daar moeten wij aan werken. Dat kan als je in de kerk dicht bij de vlam zit, met de collectes in de kerk, horen we van



de kinderen.



Gebed met verlangen naar vrede. Als luisterlied psalm 93: 1,4 "De Heer is koning, Hij regeert altijd". Daarna gaan de kinderen weer aan tafel aan het werk met het tekenen van zonnetjes. Hannah Reitsma leest een verhaal uit de prentenbijbel, Jezus zegt tegen zijn

leerlingen dat Hij ze niet alleen achterlaat. De zon is belangrijk, ook al zien wij die niet altijd, zij is er wel altijd.



Luisterlied "Ik moet weggaan" van Elly en Rikkert.

Het gebed "Til mij op" wordt uitgesproken door Corry Brouwer.

Lezing Efeze 4: 1-16 (Naardense Bijbelvertaling) met een oproep tot eenheid met Christus als fundament.



Muzikaal intermezzo met pianospel "Alone at sunset" van Walter Caroll.

De evangelielezing is Lukas 24: 49-53 (Fryske Bibel) over Jezus hemelvaart.



We zien en luisteren naar Laudate Dominum van Mozart (uit KV 339) door de sopraan Patricia Janecková. Gevraagd is om hierbij te mediteren over het zonlicht van de hemel.

Intussen worden de getekende zonnetjes door de kinderen verstoppt in de kerk.



In de gebeden wordt gevraagd om zonlicht uit de hemel, voor vrede ook in het Midden-Oosten, voor de schepping en het milieu, voor voortgang van de kerk, dank voor mooie muziek.

Hannah Reitsma leest het gedicht "Al laat geen zon zich zien" van Sytze de Vries.



Zingen lied 663: 1 "Al heeft Hij ons verlaten".



De zegen wordt uitgesproken en de zegenwensen we elkaar toe.

Medewerkers

Vorbereiding: Hannah Reitsma, Corry Brouwer, Wiebrig de Boer-Romkema

Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema

Piano: Klaske Deinum

Koster: Drees Visser

Beamer: Dick Sterrenburg

Tekst: SIW

Foto's: ROB

