



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag, 30 mei 2021 – 09.30 uur

Welkom



Na het welkom zingen voorganger en ouderling van dienst Linda Jongbloed lied 686:1,2: *“De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.”*

Bemoediging stilte en groet



We zijn bij elkaar in Naam van die God waarover wij zongen. De Geest van God die wij zo bijzonder hebben leren

kennen door zijn zoon Jezus Christus en waarvan de Heilige Geest in ons wil wonen en door ons wil werken. En ook nu mogen we weten, dat wanneer we die kostbare aanwezigheid zoeken, die dan ook aanwezig is. En het is vanuit die aanwezigheid dat ik u hier



en thuis mag groeten: *“Genade en de vrede zijn met u. In naam van God die de schepper is*

van hemel en aarde, van al wat leeft. Die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit loslaat ons leven en het werk van zijn handen. Amen”.

De paaskaars vertelt ons hierover, en dat licht wil ook een richtpunt zijn in ons leven.

Voor de kinderen had de voorganger een zakje met snoep meegenomen. Omdat er geen kinderen in de kerk waren, krijgen ze die de volgende keer. Gezongen wordt het



kinderliedje: *“Kijk eens om je heen...”* Biddend wordt gezongen: Lied 686 -3 *“De Geest die ons bewoont”.*

Verhalen

Deze dienst op zondag Trinitatus gaat over lef

hebben. Over de uitdaging van het geloof in ons leven. Hannah Reitsma leest de bijbelgedeelten Johannes 1: 15 t/m 20 en Johannes 15: 14b t/m 17 (vanaf *Jullie zijn mijn vrienden ... t/m heb elkaar lief*).



Preek

Toen een koorddanser ver boven de begane grond over het dunne koord liep, klaptten de mensen. Daarna deed hij het nogmaals, nu met een kruiwagen voor zich, het publiek klapte zich de handen stuk. Opnieuw maakte de koorddanser zich klaar voor nóg een wandeling met de kruiwagen over het koord. Maar nu vroeg hij het dolenthousiaste publiek, of iemand in de kruiwagen wilde plaatsnemen. En toen bleef het oorverdovend stil. De mensen dachten: *“Doe jij het maar...”* Denk nu eens aan ons geloof in Jezus Christus. We bewonderen hem om wie en wat hij is. Zijn wij bereid om bij hem in te stappen? Wie heeft het lef daarvoor? Wie stapt in, want ja, wie houdt de handvatten vast? God is er, evenals Jezus en de Heilige Geest. Het enige wat wij hoeven doen, is instappen. Er vertrouwen in te hebben. Het is een enge gedachte. En toch, het is de moeite waard om daar serieus over na te denken. Wie gelooft dat



het echt anders kan in Gods naam, en kans ziet om daar misschien zelf ook een heel klein beetje aan bij de dragen? Juist in deze wereld. Want het geloof laat juist op deze zondag Trinitatus de stem horen dat het ten diepste mogelijk is om op aarde als mensen in vrede samen te leven als je maar klein begint. Vanaf Trinitatus komen drie kostbare lijnen bij elkaar: *Pasen* (Jezus leeft voort, niet tastbaar, wel ervaarbaar – uit verhalen hoort ds. Nicolai dat vaak), *Hemelvaart* (Mozes, Elia en Jezus geven alle drie voedsel wanneer het eigenlijk niet kan – allen vertellen over de troost en het houvast voor ieders leven) en *Pinksteren* (de Heilige Geest is ervaarbaar voor iedereen, mensen met verschillende talen en gewoontes – meerdere mensen durfden in die kruiwagen te gaan zitten). Hemelvaart vertelt ook, dat de hemel nooit op slot zit. Maar altijd uitnodigend open staat, elke dag en elke nacht. Tot slot dit kinderliedje: *“Weet je wat zo heerlijk is, God wil naar je luisteren, zelf al zou je fluisteren. Hij verstaat het allemaal: van elk mens, elk kind, de eigen taal, God luistert en begrijpt!”*



Na de overdenking is er stilte, gevolgd door orgelmuziek. Zingen: lied: 418: 1, 2, 3 - *God schenk ons de kracht.*”

Bloemengroet en collecten

De bloemen gaat als groet van onze gemeente naar Elizabeth Mozes in Wergea. De collecten: 1. Jeugdwerk JOP, 2. onderhoud gebouwen.



Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden monden uit in het gezamenlijk *“Onze Vader of Us Heit”*.

Aan het slot wordt gezongen Lied 416: 1 t/m 3 – *“Ga met God”*.



Ter afsluiting van de dienst krijgen we Gods zegen mee.



Medewerkers

Voorganger: da. Corry Nicolay
 Ouderling: Linda Jongbloed
 Diaken : Hannah Reitsma
 Bloemen: Lies de Jong
 Beamer: Derk Jan Wijbenga
 Koster: Hendrik Hiemstra
 Tekst: AD Foto: SB