



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 6 juni 2021

### Welkom



Iedereen wordt van harte welkom geheten door ouderling van dienst Corry Brouwer. In het bijzonder de gasten die vanochtend in ons midden zijn en gemeenteleden en gasten die thuis met ons verbonden zijn.

*mensenkind, dat Gij het kent en zo bemint*

**Psalmgebed:** Psalm 130 – NBV *‘Een pelgrimslied’*, een samenspraak tussen voorganger en gemeente.

Wij **luisteren naar:** Psalm 130 *‘Uit diepten van ellende’* - Nederland Zingt – Bing video

### Gebed om ontferming

Voorzang van Lied 286: 1 en 2: *‘Waar de mensen dwalen in het donker, draai je om en zie het nieuwe licht, zie het licht dat God ons gaf door Jezus, zie de mens die ieder mens verlicht’*

### Dienst van de voorbereiding



Wij beginnen met het **openingslied**, Lied 8a: 1 en 2. Er is voorzang door de predikant en de ouderling van dienst. Alle aanwezigen lezen de tekst in hoofd en hart mee:

### Dienst van de Schriften

Wij bidden het gebed bij de opening van het Woord



*‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam in de geschiedenis, op heel de aarde, wijd en zijd. De hemel zingt uw majesteit’*



### Stil gebed



Na **bemoediging en drompelbea** wordt Lied 8a: 3 voorgezongen: *‘Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog geschapen pracht, wat is dan niet het*

### Bij de zomerserie:

Bijna volgens traditie wordt er deze zomer weer een serie van vier diensten gehouden rond een brief van Paulus. Vandaag het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, in drie delen. Een icoon met de beeltenis van Paulus wordt vertoond op de beamer. Met een illustratie van een geschreven brief gaan we terug in de tijd.



**Brieflezing:** Filippenzen 1: 1 t/m 11

**Muzikaal intermezzo op het orgel**

**Brieflezing:** Filippenzen 1: 12 t/m 26

Voorzang Lied 103<sup>e</sup>: *‘Prijs de Heer, mijn ziel, en*

*prijs zijn heil'ge naam. Prijs de Heer, mijn ziel,  
die mij het leven geeft`*

*`Loovje God, myn siel en segenje syn namme.  
Loovje God, myn siel, dy`t my it libben jout`*

**Brieflezing:** Filippenzen 1: 27 t/m 30

**Luisterlied:** *`Houd moed`* - Britta Maria  
Houd moed / Petrus (protestantsekerk.nl)

## Preek

De moed helpt je weer overeind. Moed?  
Waarvandaan dan? Of zou het zo zijn dat de  
moed mij vindt? We krijgen weer moed en hoop  
door de nieuwe versoepelingen. Maar ook



nieuwe onzekerheid: wil ik wel  
terug naar het `oude normaal`  
of naar een `ander normaal`?  
De coronatijd, een tijd waarin  
ook positieve inzichten werden  
opgedaan. Ruimte (voor geloof,

hoop en liefde) en rust. We kunnen nog niet vrij  
reizen maar vliegen mee met deze brief van  
Paulus aan Filippi. Tijdens zijn tweede  
zendingsreis heeft Paulus de gemeente in  
Filippi gesticht en tijdens zijn gevangenschap is  
er een hechte band gebleven. Vanuit zijn cel  
verbindt het één-zijn in Christus hem met deze  
gemeente. Dit overstijgt alle begrenzingsen. Ook  
het gebed overstijgt tijd en plaats. Paulus is vol  
vreugde in zijn gevangenschap. De mensen in  
Filippi gaan hem aan zijn hart. Ze hebben hem  
geholpen om het evangelie de wereld in te  
brengen. Zo mogen wij ook nog altijd  
gemeenschap zijn in Christus, geraakt door  
elkaar en door het Woord. Paulus spreekt de  
bekende woorden: *`Ik bid dat uw liefde blijft  
groeien door inzicht en fijnzinnigheid`* Velen  
van hen vonden de moed om onbevreesd het  
Woord van God te blijven spreken. Hierdoor  
beleeft Paulus een diepe, doorleefde vreugde.



Paulus vertrouwt erop eruit te  
komen en naar hen toe te  
reizen in vrijheid maar weet  
niet of het voor hem leven of  
sterven zal worden. Voor hem  
is leven Christus en sterven  
winst. Hij roept op: *`Leef in*

*overeenstemming met het evangelie van*

*Christus zodat ik kan horen en zien dat jullie één  
zijn in Christus`. In geloof en lijden, in vreugde en  
verdriet zijn ook wij verbonden in Christus.*

Misschien helpt die moed ons weer  
overeind. Amen. Zo moge het zijn.

## Stilte

## Orgelspel

## Dienst van gebeden en gaven

De ouderling van dienst heeft een  
aantal mededelingen: - de bloemen gaan als  
groet van onze gemeente naar Cor Wolters. Op



zondag 20 juni is er  
een oecumenische  
dienst van de RK-  
locatie Wytgaard en  
onze PKN gemeente  
in de St.  
Martinuskerk  
in Wirdum.

### Diaken

Jannie Lindeman deelt de bestemming  
van de collecten mee:

1<sup>e</sup>: KIA Werelddiaconaat – Oeganda 2<sup>e</sup>:  
Kerkelijk werk. De collecten worden bij  
de uitgang gehouden; een bijdrage kan  
ook via de bank worden overgemaakt.



**De gebeden** worden afgerond met het  
gezamenlijk bidden van het **`Us Heit`**

Het **Slotlied**, Lied 978: 1 en 4, wordt  
voorgezongen: *`Aan U behoort, o Heer der  
Heren, de aarde met haar wel en wee`*





### Zending en zegen

Thuis en in de kerk ontvangen wij de onmisbare zegen van de Heer. Wij beamen de zegen met een gesproken 'Amen'

### Medewerkers:

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema  
 Organist: Albert Minnema  
 Ouderling: Corry Brouwer  
 Diaken: Jannie Lindeman  
 Koster: Janny Veenstra  
 Beamer/camera: Steven Feenstra  
 Bloemen: Bep Minnema  
 Verslag: CBB Foto: ROB

