



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag, 25 juli 2021 – 09.30 uur



Welkom

De ouderling van dienst heet ieder welkom. Als opening zingen we lied 221, 1 en 2: *“Zo vriendelijk en veilig als het licht”*.

Bemoediging en groet,

Na het drempelgebed wordt lied 95



gezongen:
“Steek nu voor God de loftrumpet, Hem die ons in de vrijheid zet.”

Verhalen

Samen lezen we lied 290 hardop:
Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan.



De 1^e lezing komt uit het Oude Testament, Exodus 3: 1-6, over Mozes en de brandende braamstruik.

De ouderling leest uit het Nieuwe Testament Johannes 3: 1-12. Dat gaat over de Farizeeër Nikodemus, een van de Joodse leiders, die in de

nacht naar Jezus toekomt en met hem in gesprek gaat.

We luisteren naar lied 695: *“Heer, raak mij aan met Uw adem.”*

Preek

Nikodemus heeft een gesprek met Jezus over het geheim van God, het geheim van het leven. Maar nog voordat hij Jezus een vraag kan stellen, brengt de laatste het gesprek op Nikodemus zelf. Over de bron, waar Nikodemus zo naar verlangt. En hij zegt: *“Als je niet opnieuw wordt geboren, kun je het Koninkrijk van God niet zien.”* Dit brengt Nikodemus in verwarring, hoe kun je nu opnieuw worden geboren? Ook veel kerkmensen worden kopschuw van de wedergeboorte. Wedergeboren worden schrikt ons af. En toch kunnen we die woorden van Jezus niet zomaar aan de kant schuiven. Want het zijn wel heel wezenlijke woorden. Het gaat over wat écht leven is. Wat Jezus hier bedoeld is *“van boven geboren worden”*.

Dat je deel krijgt aan het volle leven met de levende God, de bron waaruit je ontspringt. Water en Geest. Nikodemus weet wat water is, hij kent de verhalen over Johannes die mensen onderdoopt in water. En water, het hele Oude Testament klinkt mee. Water, dreiging en redding tegelijk: de chaos van de schepping, de zondvloed, de Schelfzee, het uitwissen van wat verkeerd is, kopje ondergaan en weer opstaan, vergeving, reiniging, bevrijding. Dat je je oude leven mag afleggen. En ook van de Geest weet Nikodemus genoeg: de Geest als adem van God. God, die zijn adem in Adam blaast. Het geschenk dat je een nieuw begin mag maken. De wereld van God kom je binnen door geboorte *“van boven”*. Zo



word je kind van God. Opnieuw geboren worden gebeurt als je je ervoor open stelt. Het gaat om een geschenk, van God, een vrucht van de Geest. Kijk ook eens naar jezelf, waarom zit je hier, hoe is dat zo gekomen? Is het het gevoel, dat er iemand is die jou niet loslaat? Die je doet zoeken, verlangen, steeds weer terugblaast naar God, naar Jezus? Naar

woorden die richting geven aan je leven. En de kerkdienst – die roept je steeds weer terug uit het gewone dagelijkse leven, naar God.

Na de preek en de daarop volgende stilte luisteren we naar orgelmuziek bij lied 353.



Bloemen en collecten

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar de familie Van Wijngaarden in Wijtgaard.

De collecten: 1. diaconie
2. onderhoud gebouwen



Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden monden uit in het gezamenlijk "Us Heit".

Als slotlied wordt gezongen lied 686 "De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt."



Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen mee.



Medewerkers

Voorganger: ds. Fransien van Keulen, Winterswijk

Ouderling: Linda Jongbloed

Diaken : Nieske Span

Beamer: Steven Feenstra

Koster: Hendrik Hiemstra

Tekst: AD. Foto: ROB