



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o

2 aug. 2021 Om 9.30 uur

### Welkom en mededelingen



We worden deze zondagmorgen welkom geheten door ouderling van dienst:

Gysbert Wassenaar en beginnen dan met stil gebed.



Als openingslied zingen we lied 23c 1-5  
*"Myn hoeder is de hear, myn God.  
Ik folgje trou syn stim"*



Hierna volgt Votum en groet  
Ds. Gerrit de Haan heet ons ook nog eens welkom en zegt blij te zijn ons allemaal weer eens te zien.

We zingen lied 413:3  
*"Heer, ontferm U over ons,  
Open uwe vaderarmen"*

In het gebed dat volgt wordt gevraagd om opening van woord en hart, en om vergeving.

We zingen lied 315: 1 en 3  
*"Heb dank, o God van alle leven,  
Die zijt alleen U-zelf bekend"*

### Schriftlezing

De lezing is uit Matheus 14:22 t/m 33

Jesus liep over het water naar de discipelen die Hij had gelast het water op te gaan. Ze denken dat Hij een spook is.

Als antwoord zingen we lied 933:1,2 en 3  
*"Gij ziet ons vechten met de macht  
Van dood en chaos, angst en nacht"*



### Overdenking

Matheus vertelt hier van een wonder, hoe een mens zijn grenzen overschrijdt. Zou Petrus kunnen zwemmen? Veel vissers konden dat niet. Dan is het dus echt een wonder. Maar als hij begint te twijfelen, zakt hij weg in het water. Zolang je naar Jezus kijkt, gaat het goed, maar als de twijfel toeslaat is het einde voorstelling. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen bevatten. Misschien heb je zelf wel eens momenten waarvan je denkt: hoe bestaat het. Als je ouder wordt begin je je grenzen te voelen. We kunnen ons evenwicht kwijtraken. Je vraagt je af wat je altijd gedragen heeft. Er komt onzekerheid en angst en die dragen we ons hele leven mee.

Als je een stabiele basis hebt, kun je ook veel aan. Wat draagt je als het niet meezit:

1<sup>e</sup> zelfvertrouwen, knokken, niet opgeven, eerlijk.  
2<sup>e</sup>: vertrouwen wat anderen in jou hebben. Laat merken dat je van elkaar houdt en elkaar nodig hebt. We worden gedragen door onze omgeving en onze kerk. Samen bidden, hopen.



Jezus laat je zelf veel proberen, maar staat klaar om je een helpende hand toe te reiken. Gods vertrouwen is dubbel. Ons vertrouwen in God, en Gods vertrouwen in ons. Dat versterkt



elkaar. Dat is een doorleefd en geheimzinnige realiteit. Een soort overgave. Neem mij zoals ik ben. Als je dreigt te

verdrinken dan kan je geloof opnieuw gaan gloeien als een onverwachte kracht. Hoeveel Godsvertrouwen heb je? Laat je inspireren. Als je je hart opent en je hoort God zeggen: kom, aarzel dan niet. God werkt in ons. Hij wil bij ons zijn en niet dat wij verdrinken. Onze angsten gaan niet aan God voorbij. We mogen angsten hebben, maar ook geloven dat Christus ons met open handen tegemoet komt.

Na de stilte volgt er een orgelmeditatie.



### Dienst van gebeden en Gaven

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Thom v.d. Meer



We mogen de zegen ontvangen en beantwoorden dit met een driemaal gezongen Amen.

Collectes: 1<sup>e</sup> is voor de zending  
2<sup>e</sup> voor kerkelijk werk

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze vader.

Het slotlied is lied 913:1,2 en 3  
*“Mei de takomst tsjuster lykje  
Feilich gean’k oan Heite hân”*



### Medewerkers

Voorganger: Ds. Gerrit de Haan Oosthem  
Organist: Klaske Deinum  
Ouderling: Gysbert Wassenaar  
Koster: Janny Veenstra  
Beamer: Hendrik Hiemstra  
Bloemen: Klaaske de Boer  
Tekst HM Foto's ROB