



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 8 augustus 2021



### Welkom

Bij binnenkomst worden we in de hal hartelijk ontvangen door een diaken. De ouderling van dienst heet ons welkom. Voorganger is pastor Anneke Adema van de PKN Joure.

### Dienst van de voorbereiding

We zingen ps. 100: 1,2 en 4 'Kom ierde, sjong foar God de Hear'.



### Votum en Groet Drempel gebed

We zingen lied 216: 1,2 en 3 'Dit is de morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.'

Het kyriegebed en lofzang is vandaag verpakt in een lied. 'Toekomst vol van hoop'. Uitgevoerd door: chr. Koor Jigdaljahu.



### Dienst van de schriften

We zingen lied 111: 1,2,3 en 4 bij de opening van het Woord:

*'Oh God nu we hier samenkomen op deze dag, in deze kerk, laat nu uw Geest ons binnenstromen. God, open ons hart en maak ons sterk.'*

De 1e schriftlezing is uit 1 Koningen 17: 17-24 en gaat over Elia die in Sarfat tijdens de hongersnood bij een weduwe en haar zoontje woont.

Dat zoontje komt te overlijden. Elia roept de Heer aan en vraagt om de jongen tot leven te wekken. Daarop keerde de levensadem terug en het kind leeft weer. Daarna zingen we lied 800: 1 en 2 'Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan?'

De 2e schriftlezing is uit Lucas 7: 11- 17 en gaat over Jezus die tegenover een rouwstoet komt te staan.

Aansluitend volgt lied 900: Nada te turbe. Een Taizelied. Uitgevoerd door 'Delight'.

Vertaald:

*'Laat niets je verontrusten of wanhopig maken. Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort. God alleen is genoeg.'*

### Preek samenvatting

Pastor Adema nam ons mee in het verhaal door het als toeschouwster te vertellen.

'Wat ik nou beleefd heb, moet ik even vertellen. Ik haalde boodschappen in Kapernaum. Het was druk want Jezus was er. Ik heb hem zelf nooit



gesproken. Maar het is een bijzondere man door onder andere zijn genezingen. Om hem heen is een vrolijke stoet die de poort in gaat. Op het zelfde moment is er een rouwstoet die de poort



uit gaat. Moeder was al weduwe, en nu is haar enige zoon gestorven.

Jezus gaat voor de stoet staan, het verdriet raakt hem. Hij raakte haar aan en zei: "Jongeman sta op. De jongen ging zitten en zei iets tegen zijn moeder. Ik kon mijn ogen niet geloven. Dit moest iets van God zijn. Ik denk nog steeds waarom genas Jezus alleen deze jongen? En niet alle anderen? Zit daar



meer achter? Meer mensen vragen zich dat af. De moeder was wanhopig. Veel mensen zijn dat. Jezus liet zien dat hij sterker was dan de wanhoop, ziekte en dood. Af en toe zien we stukjes

van het koninkrijk van Jezus zijn vader hier op aarde. Ik liep mee en kwam voor in de stoet. Ik keek Jezus aan en hij mij. Een golf van geloof en vertrouwen sloeg over mij heen: hier staat de Messias. De redder van ons allemaal. Hier staat iemand die er altijd voor ons is. Ik liep verder en het voelde dat de Heer mij nakeek. Ik ging terug naar huis en heb het idee dat mijn leven vanaf nu een andere richting uitgaat.' Amen.

### Stilte en daarna Orgelspel

We zingen lied 291: 1 en 2 (Oud liedboek)  
'Foar't leauwen is gjin ding te wûnder'.



### Dienst van gebeden en gaven

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Van der Heide.

1<sup>ste</sup> collecte diaconie  
2<sup>de</sup> collecte kerkelijk werk

### Gebeden

We eindigen de gebeden met het Us heit.

**Het slotlied** is 910: 1 en 2  
*'Bytiden as wy sjonge wurdt alles ljocht en klear der't earder dizen hongen fernimme wy de Hear Binn'wy it paad soms bjuster Hy makket alles goed. Dy't ús nei kjeld en tsjuster In mylde maitiid stjoert'.*



### Zending en zegen



### Medewerkers

Voorganger: Pastor Anneke Adema

Ouderling: Corry Brouwer

Diaken : Folkert Jongbloed

Orgel : Mars van 't Veer

Koster: : Folkert Jongbloed

Beamer : Dick Wybenga

Bloemen: Neeltje Hellinga

Tekst: JR Foto: ROB