



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 23 augustus 2021



### Welkom

Ouderling Gysbert Wassenaar heet iedereen welkom en wenst ons een gezegende dienst.

### Dienst van de voorbereiding

Openingslied is lied 280: 1,2,3 "De vreugde voert ons naar dit huis". Een stil gebed volgt. Gezongen drempelgebed is lied 291c "Onze hulp is in de naam van de Heer".



Psalmgebed wordt elkaar toegezongen door ds. Wiebrig de Boer-Romkema en de gemeente: Psalm 139: 1-18. Gebed om ontferming, overgaand in gloria, wordt gezongen: lied 299j: 1,2,3,4 "Om de mensen en de dieren", wisseling voorzang en allen.

### Dienst van het Woord



Bij de lezingen wordt eerst een afbeelding vertoond van een wandschildering van Johnny Beerens op een graansilo in Breskens met 5 broden en 2 vissen.

Afmeting 22 x 27 meter!  
Lezing Eerste Testament: 2 Koningen 4: 42-44 over een maal voor honderd profeten. Na intermezzo met orgelspel volgt de lezing uit het



Tweede Testament: Marcus 8: 1-21. Dit gaat over het tweede teken van de broden. We zingen lied 836: 1,2,3,4,5 op de oude melodie "O Heer die onze Vader zijt".

### Preek

De vakantietijd nadert zijn einde. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema ziet het dorpsfeest als een overgang naar alles wat weer gaat beginnen. Vanwege corona kon veel niet doorgaan, maar kijk ook naar wat wel doorging. Oargelpaad i.p.v. Tsjerkepaad. Gisteren nog het mooie orgelconcert in onze kerk door de stadsorganist Theo Jellema. Ook in deze onzekere corona-tijd beleven we goede dingen, maar er is ook groot en klein leed. Ga even stilstaan en luisteren naar

jezelf. Dan vind je soms weer brood, van God gegeven. Door vakantie (loslaten, leegmaken) kunnen we weer nieuwe kracht en geloof ontvangen om daarmee anderen tegemoet te treden. Delen blijkt vermenigvuldigen te zijn. In het verhaal uit 2 Koningen gelooft Elisa dat het lukt om de honderd profeten te voeden, en er blijft zelfs voedsel over!

In het evangelie van Marcus staan twee verhalen over de spijziging van de menigte.

Eerst over 5000 mensen die gevoed worden met 5 broden en 2 vissen en er bleven 12 manden vol eten over.

In het gelezen schriftgedeelte is er sprake van 4000 mensen die genoeg hebben aan 7 broden en een paar vissen, en er blijven 7 manden aan voedsel over.

Als je deze getallen ziet lijkt

het wonder er niet op vooruit te gaan! Maar ds. Wiebrig de Boer-Romkema legt uit aan de hand van joodse getallensymboliek dat het eerste verhaal gaat over de voeding van het volk Israël, en het tweede verhaal over de voeding van de hele wereld. Dit tweede verhaal speelt zich ook af aan de andere kant van het meer, waar ook de heidenen wonen. Het wonder is dus wel groter geworden, breder getrokken. Iedereen mag delen in het brood van God. Als de leerlingen weer met Jezus in de boot zitten maken zij zich weer zorgen over te weinig brood. Jezus zegt: begrijpen jullie het nog niet? Jezus deelde zichzelf uit en deel daarin als kracht voor vandaag en morgen. Amen.

## Stilte en orgelspel

### Dienst van gebeden en gaven



Mededelingen door de ouderling.

De bloemen gaan vandaag naar Janny Pimmelaar. Er is een huwelijks-aankondiging van Klaas Visser en Henriëtte Scheepsma op 3 september a.s.

Collecte bij de uitgang of via de bank.

1<sup>e</sup> collecte: noodhulp Haïti (vermelding "actie Haïti")

2<sup>e</sup> collecte: kerkelijk werk.

Gebeden voor Haïti, Afghanistan, brandhaarden in de wereld, letterlijk en figuurlijk. Gebeden worden besloten met het zingen van "God fan fier en hein ús Heit", vijf coupletten.

Het slotlied wordt staande gezongen, lied 534:

1,3 "Hij die de blinden weer liet zien".



## Zending en zegen

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal gezongen Amen.



### Medewerkers

Voorganger:	ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist:	Klaske Deinum
Ouderling:	Gysbert Wassenaar
Diakenen:	Hannah Reitsma
Koster:	Wiebe Brouwer
Beamer:	Hendrik Hiemstra
Bloemen:	Lieuwkje van Lune
Tekst:	SIW
Foto's:	ROB