



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 29 augustus 2021



Welkom

De ouderling van dienst heet ons welkom. Voorganger is da. Wiebrig de Boer Romkema.

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is 139: 1,2 'Heer die mij ziet zoals ik ben'.

We zingen lied 1016.

De coupletten door de voorganger en het refrein door allen.

'Kom laat ons opgaan naar de berg, waar God de vrede leert'.



Op de beamer verschijnt een kunstwerk bij de evangelielezing. Een afbeelding van 'De genezing van de blinde te Betsaïde' van Jean-Marie Pirot, artiestennaam Arcabas.

De 2e schriftlezing is uit het nieuwe testament Marcus 8: 22-26 in het Fries.

Daarna volgt het luisterlied VOCES8 'Jesus bleibet meine Freunde' van J.S. Bach. *'Jesus zal mijn vreugde blijven'.*

Preek

In onze samenleving wordt in-beeld-zijn belangrijk gevonden. Ben ik in beeld? Kom ik goed over? Heb ik een goed imago? In de lezingen gaat het ook over in beeld zijn maar niet om het ego. Daar gaat het om iemand zien als méns en over gezien worden als héle mens. Je bent bij de eeuwige in beeld als mens-zoals-je-bent, ontdaan van alle imago en vertoon. Er kan rust over je komen als je je dat beseft *'Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij'...*

Zien en gezien worden, kun je ook anders horen. Ik zie iets voor me, ik hoop ergens op, ik zie naar iets uit. De kinderen van de doarpskoalle Wirdum zien verwachtingsvol uit naar het



Bemoediging en drempelgebed

'Onze hulp is in de naam van de Heer.'

In samenspraak tussen de voorganger en gemeente.

Het kyrië- en glorialied is lied 713: 1,2 en 3. Laten wij zingend bidden: 'Wij moeten Gode zingen'.

Dienst van de schriften

De 1e schriftlezing is uit Zacharia 8: 4-8; 20-23.

schoolkamp. Zou na twee keer niet doorgaan in verband corona, het nu wel doorgaan? Het dorpsfeest gisteren ging wel door maar in afgeslankte vorm. Mensen in onze samenleving zijn overal onderweg van het oude naar een nieuw normaal. Zoekend naar wat wel en niet



kan. Dat geldt ook voor samenkomen in de kerk. Mensen zetten stapjes van on-line betrokkenheid naar hier weer in de kerk zijn.

Als bemoeding klonk: Jesu bleibet meine Freude een lied van geloof hoop en liefde. Soms vraagt het alles of teveel om dat te kunnen geloven.

Wat we zien en horen uit Afghanistan is onvoorstelbaar hartverscheurend. Leven op de absolute grens van leven en dood. Van in angst blijven of de vrijheid vinden. Hartverwarmende hulp kwam er vanuit ons land. Maar ook protest zoals in Harskamp waar op een spandoek stond; *weg ermee*'. Dat zeg je als je iets naar grof vuil of de kringloop brengt. Het gaat over dingen en niet over mensen. Wat als wij het zelf waren die totale angst en paniek net hadden ontvlucht..

Willen we bidden om nieuwe ogen van geloof hoop en liefde, vooral ook voor de minsten op wie Gods oog bijzonder gericht is. God zet ons op het spoor naar vrede en gerechtigheid. Amen.

Stilte Orgelspel

Dienst van gebeden en gaven



De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Tolsma-Winia.

Op 3 september a.s. trouwen Klaas Visser en Henriët Scheepstra. Via streams kunt u de dienst
1^{ste} collecte zending
2^{de} onderhoud van de gebouwen

Gebeden

Aansluitend op het gebed volgt het gebed van 'Als er muren' van Harmke Heuver

Het slotlied is lied 839: 1,3

*'Ik danste die morgen toen de schepping begon.
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
De golvende velden en de deinende zee
En alles wat ademt dat danste mee.'*



Zending en zegen

Hierna gingen wij, met de Zegen van de Heer naar huis.



Medewerkers

Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken : Nieske Span
Orgel : Mars van 't Veer
Koster: : Drees Visser
Beamer : Dick Wybenga
Bloemen : Gina Turkstra
Tekst: JR Foto: ROB.

