

Betinksnein

zondag 31 oktober 2021 om 9.30 uur in de St Martinuskerk van Wirdum

In het licht van gedenken

Van de veerkracht en de troost



Aan deze dienst werken mee:

- van de Commissie Gedenkzondag: Geertje Talsma, Klaaske de Boer
- voorganger: ds. Wiebrig de Boer - Romkema
- muzikale begeleiding: Albert Minnema
- ouderling van dienst: Corry Brouwer
- diaken van dienst: Hannah van der Heide
- koster: Hendrik Hiemstra
- liturgieboekje en beamer: Dick Sterrenburg
- bloemen: Bep Minnema

Orgelspel

Welkom en mededelingen

OM TE BEGINNEN

Openingslied: lied 801: 1 en 2



1 Door de nacht van strijd en zor-gen



schrijdt de stoet der pel-grims voort,



vol ver - lan - gen naar de morgen,



waar de he-mel hen ver-hoort.



2 Lie-deren zin-gend vol ver - trou-wen



tot zij in het eeu-wig licht



in elk an - der mens aan-schou-wen



't lich-ten van Gods aan-ge-zicht.

Bemoediging

v: Ons begin, ons leven en onze voltooiing
is bij de Ene,
die is voordat wij konden vermoeden
en de wereld liefheeft
voordat wij er een stap konden zetten.

A: ZIJN KRACHT IS HIER EN NU,
IN MIJ EN NAAST MIJ,
DICHTERBIJ DAN MIJN EIGEN ADEM.

v: Licht dat donker verdrijft
en de wereld verlicht.
Troost die onze troosteloosheid omarmt,
Geest die mensen bewoont en beweegt.

A: MET TROUW EN LIEFDE ZIJT GIJ ONS NABIJ,
NU, MORGEN EN ALTIJD.
AMEN

Ter inleiding op deze betinksnein

Hoe fier hjirwei, dat lân fan ljocht – liet 952 sprutsen

*Tekst: Margreet Spoelstra – Waar zou het zijn, dat land van licht?
Oersetting: Eppie Dam*

Hoe fier hjirwei, dat lân fan ljocht?
Wa, wêr is God, in stim, in dream?
Wat liedt my oer it iensum paad?
Wa helpt my troch it tsjuster skaad?
Wa nimt myn hân yn 't lêste gear?

Hoe fier hjirwei, de ivichheid?
Wat kom ik tsjin, wa ken dat lân?
Wa skinkt dêr wyn, wa dielt dêr brea?
Is leafde sterker as de dea?
Ik wit sa'n bytsje en bin sa bang.

Myn eagen sykje de oare kant,
In glimp fan wa't de wei al rûn.
De see is djip, it wetter wyld.
Wat bringt de himelbôge yn byld?
Begeanber paad nei fêste grûn.

Luisterlied: Pelgrimsgebed – Amanda Strijdom, gezongen door Elbert Smelt en Rachel Rosier (*vertaling op rijm - Elbert Smelt*):

Vader God, U kent mijn naam
Mijn binnenkant en helemaal
Mijn grootpraat en mijn klein verdriet
Mijn vasthouden aan wat verschiet
U kent mijn angsten en mijn hoop
Het pad dat ik zo blootsvoets loop
Dat pad hebt u al lang bereid
U maakt het pad gelijk voor mij

*Alle pelgrims gaan naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Maar ik verdwaal steeds op de wegen
Zoekend naar uw opvanghuis*

Moeder God, u kent mijn waan
Mijn ego en m'n druk bestaan
De draken waar ik tegen vecht
U wijst mij altijd weer de weg

U hebt mij met uw licht gezegend
Dat licht strooi ik op iedereen
U kent de toekomst, ook voor mij
Ik heb niks, u maakt mij rijk.

*Alle pelgrims gaan naar huis toe
Elke zwerver komt weer thuis
Maar ik verdwaal steeds op de wegen
Zoekend naar uw opvanghuis*

DE VERHALEN

Eerste beeld bij 'Van de veerkracht en de troost'



Lezing: Deuteronomium 32: 11-12 – Bijbel in Gewone Taal

Luisterlied: “Die mij droeg op adelaarsvleugels” (Huib Oosterhuis)

Tweede beeld bij 'Van de veerkracht en de troost'

Lezing: psalm 56: 9, 10 – NBV21

Lezing: Romeinen 12: 15 - NBV21

Lied 830 – Levenslied

Voorzang: 1,4

Allen: 2,3,5,6

voorzang:



1 Le-ven is wach-ten da-gen en nach-ten
den-ken en dro-men of het zal ko-men...
dat gro-te ge - luk.

allen:



2 Le-ven is vra-gen wach-ten ver-dra-gen
zwoe-gen en zwij-gen ant-woor-den krij-gen
waar-om je niet vroeg.

allen:



3 Le-ven is lij-den niet te ver-mij-den
on-macht ver-du-ren ein-de-loos tu-ren
naar ko-mend licht.

voorzang:



4 Le-ven is dwa-len ou-de ver-ha-len
speu-ren en zoe-ken stof-fi-ge boe-ken
de spo-ren van God.

allen:



5 Le-ven is kij-ken el-kaar ver-rij-ken



op-nieuw be-gin-nen le-ren be-min-nen



spon-taan als een kind.

allen:



6 Le-ven is op-staan el-kaar te-ge-moet gaan



't hart om te ge-ven en kwaad te ver-ge-ven—



het le-ven is goed.

Ter overweging



Stilte

Orgelspel

BETINKING

Luisterlied: Door de wind, door de regen – Miss Montreal

Inleidende woorden



Lied 199 – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

koor Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

allen:

Laat de zon van uw aan-ge-zicht o - ver ons op-gaan,

ze-gen ons al - len met het licht van uw o - gen.

koor Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

allen Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Gedachtenis van de namen – begeleid door zacht pianospel

Benjamin Wieberen Jongbloed	8 september 2020	op de leeftijd van 64 jaar
Berdt van Oers	25 september 2020	op de leeftijd van 77 jaar
Wierd Hoogsteen	24 november 2020	op de leeftijd van 89 jaar
Heinze Vriesema	21 maart 2021	op de leeftijd van 62 jaar
Albertus Kuperus	1 april 2021	op de leeftijd van 78 jaar
Lutske de Jong	29 april 2021	op de leeftijd van 87 jaar
Dirk Tolsma	11 mei 2021	op de leeftijd van 84 jaar
Jan Vollema	18 mei 2021	op de leeftijd van 85 jaar
Gabe van der Meer	7 augustus 2021	op de leeftijd van 98 jaar
Hendrik Algra	24 augustus 2021	op de leeftijd van 63 jaar

Gedicht: Weet dat ik je altijd weet – Jeroen van Merwijk

HET DELEN

Mededelingen

Collecteaankondiging: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen

(de collecte is straks bij de uitgang)

Gebeden

Gebed van Caritas van Houdt

Stil gebed

Onze Vader (NBV21)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: lied 833

Take, O take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart
and live in me.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.

Nim my, nim my sa't ik bin;
wiis my hoe't ik wêze sil;
set jo segel op myn hert;
en libje yn my.

Zending en zegen

Zingen: lied 37 uit de bundel 'Wylde goes' – Lieten út Glasgow en Iona

De fre-de fan 'e grei-den wês oer dy, de fre - de fan mar en lân;

de fre-de fan 'e lof - ten wês oer dy, de fre - de fan waad en strân.

Djip - pe fre - de mei kom - me oer dy.
Djip - pe fre - de mei no kom - me oer dy.

Mei Gods fre - de no groei - e yn dy.
Mei Gods fre - de no groei - e yn dy.

Rondgang om it hôf