



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 26 september 2021

Welkom



Ouderling Gysbert Wassenaar heet iedereen welkom, in de kerk en thuis, in deze dienst in de Vredesweek.

Dienst van de voorbereiding

Het aanvangslied is psalm 19: 1,2 *“De hemel roemt de Heer”*. God wil bij ons zijn.



Na het Onze hulp en Groet volgt een gebed met ruimte voor stil gebed.



We zijn gewend aan de woorden uit het liedboek, maar de berijming uit *“De nieuwe Psalmberijming”* is ook heel krachtig. Voor één keer gaan we daar nu uit zingen,

Psalm 139: 1,2,8 *“Heer, U doorgrondt mij, U ontwaart al de geheimen van mijn hart”*.

Dienst van het Woord

Verhalen uit het Oude Testament zijn ons vertrouwd vanuit het verleden. Wat willen ze ons nu zeggen? Vanmorgen gaat het over Mozes, als baby gered uit de Nijl. In het kort

wordt de geschiedenis van de Hebreeuwers hieraan voorafgaand verteld.

Schriftlezing OT is Exodus 2: 1-10 over de geboorte van Mozes en zijn redding door de dochter van farao.

Schriftlezing NT is Matteüs 20: 26-27. Wie de eerste wil zijn zal anderen moeten dienen. Zingen lied 723: 1,2 *“Waar God de Heer zijn schreden zet”*.



Verkondiging

Mozes speelt een belangrijke rol in het Oude Testament. Hij leidt de uittocht uit Egypte, hij kreeg de 10 leefregels, stond in nauw contact met de Eeuwige. Maar zo klein begonnen; er was geen plaats voor pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in Egypte. De Nijl met haar vruchtbare oevers werd een moordrivier. De vroedvrouwen Sifra en Pua werden verzetsheldinnen, zij gehoorzaamden God en niet de farao. Het pasgeboren kind werd eerst nog door de ouders verborgen, maar na drie maanden lukte dat niet meer. Het kind in een biesen mand aan de



Nijloever, dicht gesmeerd met pek en teer (als de ark van Noach). Als de dochter van de farao het kind ontdekt raakt het haar. De vondeling wordt eerst

gevoed door de echte moeder, een slimheid van de grote zus Mirjam. Daarna kwam het kind bij de dochter van de farao als haar eigen zoon en zij noemde hem Mozes (uit het water gehaald). Uit geraaktheid van mensen bloeit redding op!

Moedige mensen als in dit verhaal zijn een wegwijzer voor ons.
 Ook Maria (eigenlijk dezelfde naam als Mirjam) kreeg een kind toevertrouwd. Dit kind Jezus stierf later als gevolg van haat en afwijzing. Het kruis staat nu symbool voor een nieuw en ander leven. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we zouden moeten leven. Dat we ook geraakt worden.
 Amen.



Stilte en orgelspel

Zingen lied 275 alle 5 verzen *“Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”*.



Dienst van gebeden en gaven



Mededelingen door de ouderling van dienst,
 De bloemen gaan vandaag naar fam. Veenstra in Swichum.
 Collectes bij de uitgang:
 1^e collecte: Kerk in Actie vrede tussen Israël en Palestina.
 2^e collecte: onderhoud gebouwen.

Na de mededelingen volgen dankgebeden, voorbeden en stil gebed.
 Het Onze Vader wordt gezongen volgens lied 1006.
 Het slotlied is lied 425: 1 (Fryske Lietboek) *“Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen”*.

Zending en Zegen

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal gezongen Amen.



Medewerkers

Voorganger:	ds. Aize Wiebenga, Sneek
Organist:	Klaske Deinum
Ouderling:	Gysbert Wassenaar
Diaken:	Janny Lindeman
Koster en camera:	Drees Visser
Beamer:	Gerrit de Vries
Bloemen:	Janke Riemersma
Tekst: SIW	Foto's: ROB

