



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o 10 okt. 2021 Om 9.30 uur

Het is deze zondag een wat andere dienst dan anders. Een paar weken geleden is de



gemeente gevraagd hun favoriete lied in te sturen, met een kleine toelichting waarom dit lied hen aanspreekt. Hier is veel gehoor aan gegeven, zodat we nu

een fijne zangdienst kunnen houden. En ook voor 14 nov. zijn er al liederen. Het is na zoveel tijd "inhalen en uithalen"

Bij binnenkomst kunnen we luisteren naar **The Lark Ascending** van Ralph Vaughan Williams. Het is gecomponeerd in 1914 maar door de 1^e wereldoorlog vond de première pas plaats in 1921, nu 100 jaar geleden.

Welkom en mededelingen



We worden welkom geheten door ouderling van dienst Gysbert Wassenaar.

Openingslied

Dit is lied 705:1 en 4

*"Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God de Zoon"*



Bemoediging

De bemoediging wordt door de voorganger gezongen, waarna de gemeente de laatste twee regels meezingt.

"Onze hulp is in de naam



*van de Heer,
Die hemel en
aarde
gemaakt
heeft"*



Als gebed op de drempel van de dienst

zingen we lied 488-

Opwekking.

*"Heer ik kom tot U, neem mij
hart, verander mij"*

Er wordt een kleine inleiding op de dienst gegeven waarom het fijn is om zo met



elkaar een zangdienst te houden. Even de zorgen van alledag van je afzetten en genieten van het moment van samenzijn. Hebben we de laatste tijd erg gemist. Als men denkt, ik heb ook nog een mooi lied, stuur het in. Dan kunnen we het hele seizoen van alle mooie liederen genieten.

Dan krijgen we, onder leiding van Klaske Deinum een inzingoefening.



*"Er zaten acht kippen
In een oud kippenhok
En die gingen des avonds
Voor het eerst.....op stok.*

We zongen het in canon en bij het woordje **eerst** moesten we allemaal gaan staan. Waren we even goed in beweging en kwamen de longen en ledematen goed los.



Klarinet en piano
Klaske en Elske spelen samen "*Su l'Armo andiam - Romanza*" van Ernesto Cavallini (1807-1874)



Op de beamer verschijnt nu het lied "*Ik zie een poort wijd openstaan*" We zingen dit staande en uit volle borst mee.

Dan een lied uit Johannes de Heer, lied 657:1 en 3
*"Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde, wondergroot"*

Ook de jeugd had een lied ingestuurd. Dit was One Day uit Bakermat over de uitspraak van Martin Luther King: "*I have a dream*" Dit konden we volgen op de beamer.

In wisselzang zingen we nu lied 675: 1 en 2

*"Geest van hierboven
Leer ons geloven,
Hopen, liefhebben door Uw kracht"*

Dit zingen we in wisselzang.



Zelfs de kinderen hadden een lied ingestuurd wat ze mooi vonden voor het slapengaan.
"Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud"

Gezongen lezing

Stef Bos zingt het "*Lied van Mozes*" (Onbereikbaar dichtbij)

De 2^e gezongen lezing is lied 601:1 en 2 bij Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei :'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

*"Licht dat ons aanstoot in de morgen
Voortijdig licht waarin wij gaan"*

We mogen nu staande het volgende lied zingen Dat is uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 13:1,2,5 en 6

*"Ik wandel in het licht met Jezus,
Het donk're dal ligt achter mij"*
Dit doen we weer in wisselzang

Nog een lied uit dezelfde bundel
*"Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!"*

Als slaapliedje van één van de kinderen kwam naar voren:

*“Jezus is de goede Herder
Jezus, Hij is overal”*

Dit zingen we met de begeleiding van piano en klarinet.

Nu mogen we weer even in beweging komen en lied 88 uit Opwekking zingen met de bijbehorende gebaren.

“Een rivier vol van vrede”



Zending en zegen

Als zending zingen we lied 810

*“Ga: tot de einden der aarde,
Tot het uiterste,
Daar zal liefde zijn: ga”*



Als zegen zingt de voorganger lied 429c

*“De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;
De Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn;
De Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden en je vrede geven”*
Met zijn allen zingen we het Amen.



De dienst van gebeden en gaven



De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de fam. Schotanus

De 1^e collecte is voor jeugdwerk JOP
De 2^e collecte is voor kerkelijk werk.

Gebeden

Als gebed zingen we lied 836: 1,4 en 5 op de

nieuwe melodie”

“O, Heer die onze Vader zijt”

De klarinet en piano spelen hierbij.

Hierop volgt lied 1006:

“Het Onze Vader” ook weer onder begeleiding van klarinet en piano.

Slotlied

Als slot lied zingen we staande Opwekking 213
“U zij de glorie, opgestane Heer”



Als slot zingen we met elkaar

lied 425

*“Vervult van Uw zegen
gaan wij onze wegen
Van hier, uit*



dit huis waar Uw stem wordt gehoord”

Medewerkers

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema

Ouderling: Gysbert Wassenaar

Diaken: Hannah Reitsma

Orgel en piano: Klaske Deinum

Klarinet: Elske Roorda

Koster: Wiebe Brouwer

Bloemen: Lieuwkje van Lune

Beamer: Dick Wijbenga.

Vorbereidingscomm. Hannah Reitsma,

Klaske Deinum, Wiebrig de Boer-

Romkema, Hinke Meindersma

Tekst: HM

Foto's ROB

