



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag, 17 oktober 2021 – 09.30 uur



Welkom

Na het welkom zingen we lied 72, 1 en 4:
“Geef, Heer, de koning uwe rechten...”



Na het stil gebed klinken de aloude woorden:
*Onze hulp is in de naam van die Heer
 die hemel en aarde gemaakt heeft
 die trouw houdt tot in eeuwigheid
 die nooit laat varen het werk dat Zijn hand
 begon.*

Namens die God mag ik u groeten:
*Genade zij u en vrede
 van God, onze Vader
 van Jezus Christus de Heer
 van de Heilige Geest die ons leven heel maakt.*

Na het kyriëgebed volgt het glorialied 305: 1 en 2: *Alle eer en alle glorie...”*

Verhalen



De schriftlezing komt uit 1 Kon. 21: 1 t/m 24, het verhaal van Israël koning Achab. Die bezat bij zijn paleis een prachtige wijngaard. Maar dat was hem niet genoeg. Hij begeerde ook de aan de paleistuin grenzende wijngaard van zijn buurman

Nabot. Deze weigerde, waarop hij op wrede wijze werd vermoord. De profeet Elia sprak de koning daarop aan en zei, dat hij zijn straf niet zou ontlopen.

Aansluitend het toepasselijke lied 310, vers 5:

*Leugen en laster? Valse goden!
 Begeerte baart slechts bitterheid.
 Ga op de weg van Gods geboden –
 er is geen god die zo bevrijdt!*

Preek

Ook vandaag zien we om ons heen allerlei vormen van misbruik van macht. Ver weg, in landen waar mensenrechten

aanhoudend worden geschonden. In landen, waar vrouwen en kinderen als gebruiksvoorwerp worden gezien, plekken waar miljoenen mensen op de vlucht zijn. Maar ook dichterbij huis. Vluchtelingen worden in het veilige Europa mensenwaardig behandeld. En in ons eigen land hebben we de toelagenaffaire als triest voorbeeld, waar talloze mensen nog altijd in



onzekerheid verkeren over de afwikkeling. En dan is er ook het misbruik van godsdienst. De echtgenote Izebel van koning Achab bezondigde zich daaraan. Ook nu gebeurt dat. Misschien is godsdienst

wel de meest misbruikte hoer in de geschiedenis. Alle godsdiensten zijn en worden misbruikt. Het gebeurt bij het boeddhisme, hindoeïsme, het christendom (slavenhandel), de islam (zelfmoordenaars, taliban). Altijd willen mensen iets, sociaal, economisch, het lukt niet en om mensen extra te motiveren haal je de godsdienst erbij.

Achab begeert, en hij wil het snel. Want dat is ook onze cultuur, vandaag bestellen, morgen in huis. Maar hoe voller je pakhuis, hoe leger de geest. En als God ons daarop aanspreekt, zijn





we niet thuis.
Wezenlijke dingen
zijn nooit te koop.
Rust, vrede
blijdschap,
goedheid,
innerlijke stilte,

zachtmoedigheid, er is geen
winkel die dat verkoopt. Dat
zijn vruchten van de Geest.
En die worden ons
gegeven, als we ons ervoor
openstellen. Dat mag je nu
écht begeren.



Hierna een moment stilte en orgelspel, gevolgd
door lied 836: *O Heer die onze Vader zijt...*

Bloemen en collecten

De bloemen gaan als
groet naar de familie
Weerststra in Wirdum.
De collecten: 1.
werelddiaconaat -
Kameroen, 2. kerkelijk
werk



Geboorte

Der is in bertekaartsje binnen kommen fan Otis
Henry, broerke van
Zola, soan fan
Richard Groeneveld
en Irene van der
Schaaf yn Wijtgaard,
Arnold Catsstriite. Hy
is berne op 27
septimber.



We gaan naar huis met
Gods zegen.



Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden worden afgesloten met stil gebed
en het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.
Het slotlied is 841, 1 en 2: *“Wat zijn de goede
vruchten..”*



Medewerkers

Voorganger: ds. Jaap Kraan, Burgum
Ouderling : Elizabeth Mozes
Diaken : Jannie Lindeman
Orgel: Wim Dijkstra
Bloemen: Gina Turkstra
Beamer: Steven Feenstra
Koster: Gerrit de Vries
Tekst: AD Foto: SB