



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 24 oktober 2021 Bijbelzondag

Welkom



Op deze Bijbelzondag worden de aanwezige gemeenteleden en gasten van harte welkom geheten door de ouderling van dienst, Linda Jongbloed. Ook velen die thuis, via streams, met ons

verbonden zijn worden gegroet.

Hierna zingen wij het **openingslied**, Lied 216: 1, 2 en 3: *‘Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door’*



Na **bemoediging en groet** bidden we een stil gebed. Het **drempelgebed** gaat over in het **kyriëgebed** waarin wij roepen om

ontferming voor de nood die er in de wereld is.

‘Van U, o God, is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid’.

Hierna zingen



wij het **glorialied**, Lied 305: 1, 2 en 3: *‘Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!’*

Als inleiding op het thema *‘Weerloos en toch sterk’* kijken wij naar een videofragment, een gesprekje tussen een vader en zijn dochtertje: *‘Ik ben mooi. Ik ben sterk. Ik sta stevig. Ik ben zeker. Ik kan alles. De wereld is van mij. En dat kan niemand mij anders vertellen’*

De vader probeert op zijn manier zijn onzekere dochtertje sterk te maken voor het leven. Zoals Jezus een onzekere, zieke man helpt, in het verhaal van vandaag.

Dienst van de Schriften

Wij bidden het gebed bij de opening van het Woord.

Aanbieding NBV21



Elizabeth Mozes neemt het woord namens de ZMC. Zij introduceert een videopresentatie, waarin de directeur van het Nederlands-

Vlaams Bijbelgenootschap, Rieuwerd Buitenwerf, uitlegt waarom er weer een nieuwe Bijbelvertaling tot stand kwam.



Hierna wordt de NBV21 overhandigd aan de voorzitter van

de kerkenraad, Corry Brouwer. Zij bedankt de ZMC, namens de kerkenraad en gemeente. Op haar beurt overhandigt zij de Bijbel aan Klaaske



de Boer van de ZMC. Zij leest de 1^{ste} schriftlezing uit Deuteronomium 6: 4 tot 9.

Hierna zingen wij Lied 320: 1, 2 en 3: *‘Wie oren om te horen heeft hore naar de wet die God hem geeft’*



De evangelielezing is uit Johannes 5: 1 tot 18 en wordt

gelezen door de predikante.

Wij luisteren naar Lied 675, *‘Geest van hierboven’*, gezongen door Stef Bos, met het Jongerenkoor Samen op Weg, uit Houten.

Overdenking

Wanneer Jezus in Jeruzalem is komt hij langs een badhuis, Betzata. Zieke mensen liggen te wachten op de beweging van het water. Wie als eerste afdaalt wordt gezond. Je moest wel de éérste zijn. Of dit écht een huis van barmhartigheid was? De zieke man ligt al 38 jaar te wachten en heeft nog nooit als eerste het water kunnen bereiken; dan is het niet echt een plek van heil. Als je vrienden had kreeg je hulp; de reden van Jezus` komst. De barmhartigheid van Jezus bestaat in het zién van de man. Hij weet zich gekend en aanvaard. Jezus zegt *‘Sta op!’* en zet hem weer op eigen benen. De zieke man ziet pas wie zijn genezer



is wanneer hij de tempel binnenkomt. Hij beseft niet dat hij met zijn matras onder de arm een sabbatsregel overtreedt. De

Joodse leiders protesteren heftig maar Jezus geneest júíst op sabbat omdat voor hem de sabbat een dag van bevrijding is. Uit het evangelie van Johannes mogen wij opmaken dat het doen van wonderen door Jezus eerder een uitzondering was. Het zijn vooral tekenen

van Gods Koninkrijk die uitlopen op de bevrijding van elk mens. Met de genezing van deze man wil Jezus alle lamgeslagen mensen moed inspreken. Zij worden gezien door de Messias. Jezus gebruikt het woord *‘zondig’* (van nu af aan niet meer) in de betekenis van *‘je bestemming missen’*. Om gezond te blijven moet je ook innerlijk opstaan; van binnen; gaan leven vanuit een andere instelling. Het leven richting Koninkrijk wordt nooit geblokkeerd door welke ziekte dan ook. Jezus gaat hiermee in tegen de houding en afhankelijkheid die mensen over zich laten komen bij ziekte en tegenslag. Voor hen gelden de woorden: *‘Sta op en ga!’* Want het is sabbat en die dag is door God daarvoor bestemd. Amen.



Moment van stilte

Wij zingen Lied 487: 1, 2 en 3, uit het Liedboek voor de Kerken 1973: *‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen’*

Dienst van gebeden en gaven



De ouderling van dienst heeft een aantal mededelingen: allereerst het geboortekaartje van Hendrik Willem Koen ter Meer.

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar de trotse oma, Klaaske de Boer.



Volgende week is het `Gedenkszondag`.
De bestemming van de collecten:
1e: NBG (Klaaske de Boer geeft een toelichting, namens de ZMC)
2e: Kerkelijk werk.
De collecten worden bij de uitgang gehouden; een bijdrage kan ook via de bank worden overgemaakt.

Hierna bidden wij onze voorbeden, dankgebeden en bidden we in stilte

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het `Onze Vader`.

Wij zingen het **Slotlied**, Lied 425: *`Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord`*

Zending en zegen

Thuis en in de kerk ontvangen wij de onmisbare zegen van de Heer. Wij beamen de zegen met een driemaal gezongen `Amen`



Medewerkers:

Voorganger:	Da. Nel van den Briel uit Oudeschoot
Ouderling:	Linda Jongbloed
Diaken:	Nieske Span
Organist:	Mars van `t Veer
Koster:	Drees Visser
Beamer/camera:	Hendrik Hiemstra
Bloemen:	Geertje Talsma
M.m.v. ZMC:	Elizabeth Mozes, Klaaske de Boer
Verslag: CBB	Foto: ROB

