



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 7 november 2021

Welkom



De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Vandaag gaan we weer met een mondkapje de kerk in. De ouderling van dienst Linda Jongbloed heet ons welkom. Voorganger is da. Yvonne Slik uit Balk.

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is 215: 1, 3, 4 en 7. *'Ontwaak, O mens de dag breekt aan'*.



Wij zijn blij en dankbaar dat we hier in vrede zijn. Er zijn zoveel mensen die vluchten en bang zijn. Wij bidden om hoop en troost. We voelen ons zo vaak machteloos.

Gebeden wordt ook voor mensen die een groot verdriet meedragen en er niet over kunnen praten. Dat er licht mag zijn. Ook bidden we voor mensen die hopen dat het ooit nog eens beter wordt.

De voorganger meldt dat nu het Friese deel van de dienst begint.

Glorialiet

Wy sjonge 146: 1 en 3: *'Halleluja, lit my sjonge, sjonge hiel myn libben lang.'*

Tsjinst fan it wurd

Wy bidde dat jo by ús binne en dat ús leauwen sterker wurde mei.

De 1e skriftlêzing is út Leveticus 19 1-4 en 9-18. Wy sjonge liet 513 *'God hat it earste Wurd'*.

De dienst gaat weer verder in het Nederlands. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Marcus 12: 28-34.

Hierin vraagt één van de schriftgeleerden: 'wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordt dat het voornaamste is 'de Heer, onze God is de enige Heer, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit 'Heb uw naaste lief als uzelf'.



Bemoediging en groet
Stil gebed en drempelgebed,
We zingen lied 31, 1, 4 en 6: *'Op u vertrouw ik Heer der Heren'*.

Gebed om ontferming
(Kyriëgebed)



Zingen lied 422 1, 2 en 3 'Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen.'

Preek

Het thema is Gods woord horen en doen. Je wordt gewaardeerd als je hoort dat je het goed doet op je werk. Was het overal maar zo: een werkplek, een buurt, een familie waar iedereen gewaardeerd wordt: een tuin van vrede.

Een tuin van vrede is er als Gods liefde te merken is in de liefde die we aan elkaar geven.



Liefde kan niet van één kant komen. God liefhebben en de medemens als jezelf. Geen oordeel, wel eerlijkheid en rechtvaardigheid. Laten we niet zinloos leven. God kan veel mensen in zijn

wijngaard gebruiken. Liefde die gedeeld wordt, vermeerderd. Anderen afkraken leidt tot niets. Waarderen en een arm om de schouders dan gaat het weer beter. Denk ook aan St. Martinus die zijn jas verscheurde en vervolgens gaf aan iemand die hem nodig had. Als je elkaar helpt gaat het beter met de ander maar ook met jezelf. Veel mensen staan tegenover elkaar. Laten we bruggen bouwen en geen muren optrekken. Wie de ander liefheeft is dichtbij het koninkrijk van God.

Stilte Orgelspel



We zingen lied 838 1,2 en 4 : 'O grote God die liefde zijn'.

Dienst van gebeden en gaven

As immen wat ûnder de oandacht fan de tsjerkerie bringe wol, dan hiel graach. Dit kin fia Linda Jongbloed.

1^{ste} collecte zending
Guatamala, Klaaske licht het toe.



2^{de} kerk in actie
De rekeningnummers staan in Op 'e Hichte.



De bloemen gaan naar Remkes en Janke Algra.

Betinking

4 november Jebeltje Hiemstra-Algra

Wy betinke steande yn stille Ypie Hiemstra Algra dy't 4 novimber ferstoarn is. De roukaart wurdt foarlêzen en der wurdt in kearske foar har oanstutsen. Linda lêst it gedicht 'De mensen van voorbij.'



Gebeden

Er wordt onder andere gebeden voor leiders dat ze in wijsheid regeren. En dat er goede plannen mogen komen bij de klimaatcrisis. Verder voor wie achterblijven in verdriet na het overlijden van hun naaste. Dat God bij hen mag zijn, ook op de dag van het afscheid.



Zingen lied 791: 'Liefde, eenmaal uitgesproken'.





Zending en zegen

We krijgen de zegen en verlaten de kerk.

Medewerkers

Voorganger: Da. Yvonne Slik
Ouderling: Linda Jongbloed
Diaken : Hannah Reitsma
Orgel : Albert Minnema
Koster: : Folkert Jongbloed
Beamer : Hendrik Hiemstra
Bloemen: Neeltje Hellinga

Tekst: JR

Foto: ROB

