



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag, 21 november 2021 – 09.30 uur

### Welkom



Door ziekte gaat niet ds. Corry Nicolay uit Heerenveen voor in deze dienst, maar ds. A. Wiebenga uit Sneek. Vervolgens is er iets misgegaan omdat de liturgie voor de beamer niet de goede versie blijkt te zijn. Er moet dus worden geïmproviseerd.

Na het welkom wordt lied 100, de verzen 1, 2 en 3 gezongen: *“Juich Gode toe, bazuin en zing”*.



Hierna volgen bemoediging, groet, stil gebed en drempelgebed. Aansluitend worden enige coupletten van lied 207 gezongen:  
*De trouw en goedheid van de Heer  
verschijng ons elke morgen weer  
en blinkt en blijft als dauw zo fries,  
zo lang het dag op aarde is.*



### Verhalen

Als eerste een aantal verzen uit Jona 1. Direct gevolgd door



Marcus 1: 10-11.

Daarna zingen we lied 531: 1 en 3: *“Jezus die langs het water liep”*.

### Preek

Postduiven staan bekend om hun richtinggevoel. De duivenhouder rijdt ergens naar



toe, laat de duiven los voor hun vlucht en keert vervolgens huiswaarts om te wachten tot ze weer thuiskomen. Net zoals de vader in het Bijbelverhaal over de verloren zoon.

Jona ging ook op de vlucht, voor God. Die had hem op weg gestuurd naar het grote Nineve, hoofdstad van Assyrië, waar grote overtredingen tegen Gods geboden plaatsvonden. Net zoals wij dingen niet doen die God van ons verlangt. Mensen bijvoorbeeld negeren, of in de steek laten. Ons gezicht afwenden als anderen voor joker worden gezet of in de knel komen. Of zwijgen als we zouden moeten opstaan. Zo te zien schuilt er in ons allemaal wel een soort van Nineve.

Jona vluchtte zo ver mogelijk van Nineve vandaan. Hij had een plek gekocht op een schip naar Tarsis, mogelijk een plaats in het huidige Turkije, hij moest er dus voor betalen. Ook dat is opvallend, het kostte hem dus wel iets. Net zoals “ons Niveve” ons iets kost als we Gods leefregels negeren: schuldgevoel, onrust in ons hart, gemoedsrust.



Het verhaal over Jona gaat ook over Gods trouw: wat we ook uithalen, zolang er ook maar een greintje spijt en geloof in ons is, kunnen we altijd weer bij God thuiskomen, net als de duiven.

Na een moment van stilte volgt orgelspel

### Bloemen en collecten



De bloemen gaan als groet naar Adri Vroom in Wirdum.  
De collecten: 1. PKN-pastoraat, 2. kerkelijk werk.

### Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden worden afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Het slotlied komt van YouTube en kan worden meegezonden: *“Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen”*.



Voor we naar huis gaan, krijgen we Gods zegen mee.



### Medewerkers

Voorganger: ds. Aize Wijbenga, Sneek  
Ouderling : Gijsbert Wassenaar  
Diaken : Jannie Lindeman  
Orgel: Mars van t 'Veer  
Beamer: Steven Feenstra  
Koster: Wiebe Brouwer  
Bloemen: Lieuwkje van Lune  
Tekst: AD  
Foto: ROB