



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 5 december 2021



In de hal staat een mand voor inzameling producten t.b.v. de Voedselbank.

Welkom

Ouderling Gysbert Wassenaar heet iedereen in de kerk en thuis welkom. De kinderen van de zondagsschool zitten in de Fikarij.



Dienst van de voorbereiding

Het eerste lied is lied 439: 1 en 2 "Verwacht de komst des Heren".



Ds. Wiebrig de Boer-Romkema gaat voor in bemoediging en gebed. Op deze 2^e adventszondag wordt de tweede kaars aangestoken door Pietsje Wijnsma, terwijl lied 442: 1 en 2 wordt gezongen "Nei



Jo, myn Heilân, haw ik lange".

In deze adventstijd wordt het project "Geef

Licht" gevolgd, t.b.v. een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Als voorbeeld zien we vanmorgen de 17-jarige Ilana uit Afghanistan in de beelden op het scherm. Daarna zingt Stef Bos het lied "Geef licht". De bloemschikking heeft het thema "In een ander licht". Toelevan naar Kerst vanuit licht en hoop; zonlicht. Johannes doopte met water in het gouden licht van de Eeuwige.

Zingen lied 463: 3,6,7,8 wisselend allen, vrouwen, mannen, allen, "Herder, wil behoeden". Bij dit lied laat de projectietechniek ons even in de steek, maar daarna is het licht er weer.



Dienst van het Woord



Vol verwachting klopt mijn hart.

In grote

letters staat dit op het scherm. Weer een bijzonder jaar geweest, mondkapjes op school enz. Lieve

Sint, ik ben dit jaar erg lief geweest, maar ook erg eenzaam (Loesje). De lezing is uit een brief van Paulus, Filippenzen 1: 9-11, dat onze liefde

mag groeien door inzicht en fijnzinnigheid.

Zingen de lofzang van Zacharias, lied 158a: 1 en 2 "God zij geloofd uit alle macht".

Tweede lezing is Lucas 3: 1-6 over het optreden van Johannes.



Orgelspel: het gezang "Hoe zal ik U ontvangen".

Preek.

Kerkdienst op datum 5 december, het Sinterklaasfeest. Verwachting past ook bij 2^e advent. Donkere tijd, weinig zon, nog steeds corona, we missen het spontane. Kunnen we in gesprek gaan zonder ruzie? Laten we ons nog iets gezeggen? Of recht in eigen hand? Willen wij nog onderscheiden wat waarheid is? Inzicht en fijnzinnigheid vragen ons om leerling te willen zijn. Geen last hebben van een groot ego. Johannes maakt zichzelf niet groot, hij is slechts wegbereider voor het licht van de hemel. Op jezelf teruggeworpen zijn (zoals in de woestijn) om jezelf af te vragen wat nu echt nodig is. Bekijk alles

vanuit een ander licht; laat je dopen en sta op als kind van God. Zoeken naar Liefde met een hoofdletter. Ten slotte: laten we niet polariseren, maar ga met elkaar het gesprek aan. Goed omgaan met verschillen van inzicht (Zwarte Piet, corona, enz), laat liefde je leiden in het gesprek met de ander. Amen.



Stilte en orgelspel

Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling van dienst.



De bloemen gaan naar Bea Koornstra. Afgelopen vrijdag is geboren Mathilde, dochter van Harm en Rosalie de Vries- Meijer. Colletes bij de uitgang: 1^e collecte: Kerk-in-Actie t.b.v.

weeskinderen in Rwanda

2^e collecte: kerkelijk werk

De gebeden worden afgesloten met het samen bidden van Ús Heit.

Het slotlied lied 910: 1 en 2 "Soms groet een licht van vreugde" wordt staand gezongen.



Zending en zegen

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal gezongen: 'Amen'.

Na de dienst speelt Mars van 't Veer een orgelwerk van Bernard Winsemius, waarin het sinterklaasversje "O, kom er eens kijken" verstopt blijkt te zitten. Geraden door diverse gemeenteleden!



Medewerkers

Voorganger:	Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist:	Mars van 't Veer
Ouderling:	Gysbert Wassenaar
Diaken:	Hannah Reitsma
Koster:	Gerrit de Vries
Beamer/camera:	Dick Sterrenburg
Bloemen:	Lies de Jong
M.m.v.:	Com. lit. bloemschikken, Diaconie en ZMC.
Tekst: SIW	Foto's: ROB