



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 19 december 2021



Welkom

Het is vandaag de 4^e advent en we zien bij binnenkomst de kerstboom stralen met de ster er boven.
Corry Brouwer heet ons als ouderling van dienst van harte welkom. Als aanvangslied zingen we

lied 444 in zijn geheel:
*“Nu daagt het in het oosten,
Het licht schijnt overal”*



De vierde adventskaars



De vierde kaars wordt aangestoken door Gina Turkstra.



Geef Licht

We hebben in deze adventstijd het project: **geef licht**

Elke week krijgen we een beeld van kinderen te zien die van huis en haard zijn verdreven. Deze week is het verhaal van Dunia. Ze is gevlucht met haar familie uit de Palestijnse gebieden. Na veel omzwervingen en ellende is de familie herenigd in Griekenland.

Hierna zingen we lied 745:2 en 4:
*“Voor het kind dat niet kan spelen
En geen veilig huis meer kent”*



Na stil gebed en votum en groet volgt het drempelgebed.

Liturgische bloemschikking

Het thema van de schikking in deze adventstijd is:
in een ander licht.

Corry Brouwer geeft daar uitleg bij.

Hierna volgt er een gebed.



Eerste Bijbellezing



Dit is uit Jesaja 65: 17 t/m 25

Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Er zal alleen maar blijdschap zijn en alles van vroeger raakt in de vergetelheid.

We kunnen nu kijken en luisteren naar "Jesaja

had een droom" van Dick de Jong

Dan volgt lied 726: 2 en 6 wat we met elkaar kunnen zingen *Patriarchen en profeten, De getuigen van Uw Geest*"



De tweede Bijbellezing

Dit is uit Johannes 1: 1 t/m 5, en 14 t/m 18
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God

We zingen lied 352:1,5,6 en 7
*"Jesus, Meester aller dingen
Woord van God van den beginne"*

Preek

We leven tegenwoordig in een moeilijke tijd. Er is een pandemie en mensen hebben geen perspectief. Er is veel nepnieuws, ieder zit in zijn eigen bubbel. Mensen geloven meer in het eigen gelijk. Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Haat zaaien, vechten, elkaar de maat nemen en hulpverleners te grazen nemen.

Als men geen perspectief meer heeft, is er geen hoop. Zoals voor al die mensen die op de vlucht zijn. Eeuwen lang zwerven er al mensen op aarde die geen plek hebben. Staat ons dit straks ook te wachten? Moeten wij ook vrezen voor ons leven en een andere plek op aarde zoeken? Dan willen wij ook graag dat we ergens opgevangen worden en welkom zijn.

Zonder perspectief leven we langs elkaar heen. In plaats van naast elkaar te staan, elkaar hulp bieden, er voor elkaar zijn, is er steeds meer onvrede.

Het is straks kerstfeest. Een feest van Licht. God heeft ons zijn Zoon gestuurd, die ons leerde onze naaste lief te hebben, er voor elkaar te zijn. Omzien naar elkaar. We moeten in deze periode weer met veel beperkingen omgaan en er zullen mensen eenzaam zijn. Het is onze opdracht om daar oog voor te hebben. Laten we dat met Gods hulp proberen te doen.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Amen.

Na de stilte kijken en luisteren we naar Kleinkoor Vocaal die dit lied zingt:

"Als alles duister is, ontsteek dan een vuur dat nooit meer dooft."

Mededelingen

Het is een trieste mededeling dat met de Kerst en Oud en Nieuw alle diensten alleen online te volgen zijn. Dit dus i.v.m.de verscherpte maatregelen.

Maar ook thuis zijn we "dank zij" de moderne technieken met elkaar verbonden in het geloof.

Kollektes:

De 1^e collecte is voor Jeugdwerk JOP
De 2^e collecte is voor kerkelijk werk.

De bloemen van deze morgen gaan naar Ds. Bloemink. Hij is al 35 jaar hier gastpredikant. Hij komt hier graag en dat is wederzijds.



Gebeden

Na dankgebed, voorbeden en stil gebed, bidden we samen het Onze Vader.

Als slotlied zingen we lied 753:1,4,5 en 6
"Er is een land van louter licht
Waar heiligen heersers zijn"



Zegen en Heenzending

Na het ontvangen van de zegen zingen we als antwoord daarop lied 425:1

"Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord"



Medewerkers

Voorganger: ds. Ben Bloemink Beetgum
Organist: Wim Dijkstra
Ouderling: Corry Brouwer
Bloemen: Klaaske de Boer
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Hendrik Hiemstra
Comm: Liturgisch bloemschikken
Tekst: HM Foto ROB