



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 25 december 2021 Eerste Kerstdag

Welkom

Eerste Kerstdag. Kerstfeest, het vreugdevolle geboortefeest van de Zoon van God kan, net als vorig jaar, niet uitbundig worden gevierd in een overvolle kerk. Toch wordt vanochtend de blijde boodschap verkondigd! Dankbaar zijn wij dat velen de dienst online kunnen volgen en zo kunnen wij in gedachten tóch gemeente zijn! Onze voorganger, da. Wiebrig de Boer-Romkema is, samen met een aantal medewerkers in de kerk aanwezig. Een combo van de Brassband Wirdum laat al vóór de



dienst blijde klanken horen. Er wordt gezongen door de voorganger en Linda Jongbloed. Ouderling van dienst, Elizabeth Mozes, heet iedereen in de kerk aanwezig en velen die thuis, via streams, verbonden zijn van harte welkom.

Om te beginnen

Wy begjinne mei it **iepeningslied**, liet 24: 1 en 3 – út: Blide stimmen - meldy: God rest you merry gentlemen
`Ferbliidzje jim yn God de Heit, want Hy hat oan ús tocht. Fannacht hat d'ingel Gabriël it blide boadskip brocht`

Bemoediging en groet

Het gedicht bij de **Kerstkaars** wordt gelezen door Hannah - Licht – uit *Zinboekje Kerst* – Greet Brokerhof - Van der Waa

Het **‘Lied bij het licht’** wordt hierna gezongen, Lied 477:3 en 4:
Het licht van de Vader, Licht van den beginne, zien wij omsluiert, verhuld in ‘t vlees: Goddelijk kind, gewonden in de doeken!



Geef Licht, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Een PowerPoint van Kerk in Actie wordt op de beamer gepresenteerd: *Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland*

Hierna volgt het luisterlied: *‘Lied van Hagar’* - Open de poort - van Stef Bos – Bing video
Opgenomen in ‘In een ander licht’, adventskalender 2021 - Petrus

Er wordt een uitleg bij het liturgische bloemschikwerk gegeven.

De ouderling van dienst leest het gedicht bij de bloemen: *'Licht tegen donker'* - Karel Eykman



Hierna wordt gezongen *'Stille nacht, heilige nacht'*: 1 en 2 – tekst Erik Iedema
'Stille nacht, heilige nacht. Hoor, een stem fluistert zacht. Het begint met een hemelse groet: 'Er zij licht' en de aarde wordt goed'

De verhalen

Gebed 'Tussen de regels' – uit 'In een ander licht' – adventskalender 2021

Het goede nieuws!

Hannah vertelt, samen met Chris en Jonathan, twee korte verhalen die uiteindelijk heel goed aflopen: *'Goed nieuws'!*



Hierna wordt vers 3 van *'Stille nacht, heilige nacht'* gezongen:

'Stille nacht, heilige nacht. Zing een lied, onverwacht. Breng in donkere nacht het bericht: Ook voor jou is er leven en licht'

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52: 7-10 – navertelling - door Hannah Reitsma

Luisterlied: *'Joy to the world'* - Gospelkoor Alemet - Bing video

Slot van de lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52: 7-10 – navertelling

Kerstevangelie: Lucas 2: 1-20 uit: de

Samenleesbijbel, voorgelezen door Linda Jongbloed - op de beamer zijn afbeeldingen te zien van Marijke ten Cate – uit Prentenbijbel

Lied 486: 1, 2 en 4 wordt hierna gezongen: *'Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen'*



Chris en Jonathan spelen mee op bel en trom!

Hierna gaan zij knutselen in de Kapel

Korte preek

Weer een ongewone Kerst. Lockdown betekent: vergrendeling in een noodsituatie. Er zijn veel Kerstengelen in onze dorpen: er worden allerlei berichten verstuurd, soms vergezeld van iets lekkers. Er gaat van alles rond, online en in het echt. Zelfs in het donker van de nacht. Het licht zoekt zijn weg. Laten we dit blijven doen, tot verlichting van elkaar in deze sombere tijden. En de engel zei: vrees niet. Dat geldt hier ook: laat drempelvrees je niet vergrendelen in het delen van het licht. Het licht van de hemel kan door alle kieren schijnen en door elke begrenzing heen breken tot verlichting van onze ziel. Het licht van Kerst ontbreekt ons niet. Het verbindt ons. We voelen de vrede van de verbondenheid. Het licht valt in het kerstevangelie op herders, door het leven getekende mensen. In het Kerstevangelie is Gods welbehagen allereerst bij hen. Gods vrede wordt allereerst hen toegezongen. Zij mogen het hemels licht in alle puurheid ontvangen. In hen mocht nieuwe vrede en licht geboren worden. Zij voelden zich bevrijd van hun last omdat ze er mochten zijn als de mensen die ze waren. In de soberheid van een schamele stal wilde God aan het licht komen. Gods licht omstraalt ook ons en raakt ons aan om ons tot leven te roepen. Overal waar dat gebeurt opent het licht van de hemel de deuren van ons hart. Als een ervaring van stilte, verwondering en heiligheid, die zo helend werkt



midden in deze tijd. In alle duisternis in ons leven horen wij, net als de herders, de engel zeggen: 'Wees niet bang! Want ik kom je goed nieuws brengen! Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer!' Dat is de persconferentie van het goede nieuws dat verkondigd wordt; het



tegenovergestelde van een lockdown. Het is een ontgrendeling uit alle angst en nood die ons gevangen kan houden, de weergaloze bevrijding door God. Die ons niet zal ontbreken

en die onze lockdown doorbreekt. Die de schaal van ons leven altijd weer vult met licht. Amen.

Stilte

Muziek van de Brassband

Dienst van gebeden en gaven

De ouderling heeft een aantal mededelingen betreffende de diensten van de komende week. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Romkje de Jong

De 1^e collecte is voor KiA: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
De 2^e collecte is voor het kerkelijk werk



De kinderen hebben een toeter gemaakt. Zij toeteren daarmee **goed nieuws!**
'Goed nieuws!

Wees daarom blij! Iedereen mag het horen! Dat Jezus is geboren! Voor jou en voor mij!

Hierna krijgen ze een zuurstokje: de letter J – van Jezus (en Jonathan!); een herdersstaf en van 2 stokjes kun je een hartje maken. Want Jezus is geboren voor iedereen!

Gebeden – Licht en vrede – litanie - Uit: De verhalen, een kerstoratorium,
Tekst: Michaël Steehouder
Muziek: Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen

Hierna bidden wij een *Stil gebed* en wordt het 'Us Heit' gezamenlijk gebeden.

Het **slotlied** is Lied 487: 1 en 2: *'Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo'*



Zending en zegen

Als ik een engel was
– Bette Westera
Amen

Het combo speelt nog een aantal Kerstliederen

Medewerkers

Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema
Muziek: Combo Brassband Wirdum
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Folkert Jongbloed
Koster: Hajje de Boer
Beamer: Steven Feenstra
Bloemen: Neeltje Hellinga
M.m.v.:
- Commissie Liturgisch Bloemschikken
- Kindernevendienst: Hannah Reitsma, Linda Jongbloed, Chris en Jonathan
- diaconie en ZMC

Verslag: CBB Foto: EM