



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 25 december 2021 Kinderkerstfeest

Sterren in de nacht.



Dat was het thema van deze dienst.

Wat een mooi feest hebben we met elkaar beleefd!
Alles dreigde eerst door de lockdown te worden afgelast, maar gelukkig hebben we in mogelijkheden gedacht en was het kinderkerstfeest toch mogelijk! Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

Begin

Maaïke begint met een gebed. Hierna brengen we het licht binnen met onze lichtjes. Tijdens het lied Goede middag welkom allemaal. Wat een prachtig begin. Karla opent het kinderkerstfeest. Samen met onze "sterren" (kinderen) gaan we er een mooi feest van maken. We zingen met elkaar Sterren in de nacht. Machtelt en



Karla doen het volgende gebed. En dan is het de beurt aan Jonathan, Lieke, Chris, Afke en Fetsje om de kaarsen aan te steken. Met een

prachtig gedichtje wat elk kind heel goed heeft ingestudeerd!

Dan is het tijd voor de musical: *Operatie kerstpost.*

In het paleis wordt alles versierd voor kerst. De bedienden (Lennert en Fetsje) van de koning zijn er maar druk mee.



Als zij even pauze hoeden, kijken ze samen met de koning en koningin (Joni en Sanne) uit over de stad. Ze ontdekken dat veel mensen in de stad gestrest zijn door de voorbereidingen voor het kerstfeest. Daarom besluiten de koning en koningin om



de inwoners van de stad uit te nodigen voor het kerstfeest in het paleis: dan hoeven ze zelf niets te regelen en kunnen ze zich richten op waar het met kerst echt om gaat. De twee postbodes (Maaïke en Machtelt) Bol en Krom krijgen de opdracht om in de hele stad uitnodigingen rond te brengen.



Tot hun verbazing zeggen veel mensen dat ze geen tijd hebben voor het feest van de koning. (Boerin Akkerman = Fetsje, Mevr. Pasteur = Afke en meneer en mevr. Huppeldraf = Jonathan en Lieke) Alleen de



zwerper Pauper (Chris) lijkt wel zin te hebben in een feestje, maar zou er voor hem een brief in de postzak zitten? Bol en Krom vragen zich ook af of

ervoor henzelf wel een uitnodiging is. En waar zijn die twee brieven gebleven die ze volgens Pauper waren vergeten?

Uiteindelijk komen Bol, Krom en Pauper samen met één uitnodiging aan bij het paleis. De koning en koningin zijn blij dat ze er zijn en zij zeggen dat ze al hun vrienden mogen halen: iedereen is welkom op het feest!

Afscheid

Na de musical was het tijd voor wat lekkers. Chocolademelk met een kerstkoekje. Daarna was het tijd voor iets treurigs.... We nemen afscheid van de zondagschool. Dat betekent dat alle kinderen afscheid nemen. Dit hebben we gedaan door alle kinderen door een



rups/tunnel te laten gaan naar de gemeente. De groep achters (Maaïke, Machtelt, Lennert, Joni en Sanne) gaan naar de

Jeugd! En de jongere kinderen (Fetsje, Afke, Chris, Lieke en Jonathan) hopen we op een andere manier weer terug te zien bij de kerk.

Kerst

Na het afscheid zijn we weer verdergegaan met de kerstdienst. Eerst werd er een kerstverhaal voorgelezen door Tjitske. Waarna Joni, Sanne



en Lennert een gebed deden. Tijdens de mededelingen werd er door de kerkraad afscheid genomen van de

zondagschool leiding, want de zondagschool stopt nu echt. Er werd een prachtige collage van foto's getoond van vele jaren zondagschool.

En ter afsluiting werd er me elkaar het ere zij god gezongen.

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor alle mooie en dierbare jaren zondagschool.

Tot ziens! Karla, Gerda Minke en Tjitske

Verslag: TBB

Foto: TBB

