



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 26 december 2021 - 2e kerstdag

Welkom



Ouderling Elizabeth Mozes heet iedereen thuis en de aanwezigen welkom. Enkele gemeenteleden verlenen medewerking aan deze online-dienst.

Dienst van de voorbereiding

Het intochtlied is lied 506: 1,2,4 *"Wij trekken in een lange stoet"*.



Na votum en groet gaat ds. Sytze Ypma voor in het drempelgebed. Op de drempel van oud en nieuw. We zien en horen zes verzen van het luisterlied *"Once in Royal David's City"* uit Festival of Nine Lessons and Carols. Ds. Ypma vertelt dat hij



deze morgen, onderweg naar Wirdum, op de radio hoorde dat bisschop Tutu is overleden. De lezing uit Openbaring van vanmorgen over goed en kwaad

past bij het gedachtengoed van Tutu.

Lied 487: 1,2,3 *"Eer zij God in onze dagen"* wordt gezongen, gevolgd door het gebed om het licht van de Heilige Geest.

Dienst van het Woord

Jesaja, profeet van Advent en Kerst. Eerste lezing is Jesaja 60: 1-6 over het licht dat is gekomen.

Lied 494: 1,2,3 *"Vanwaar zijt Gij gekomen"*, het eerste couplet gezongen door de voorganger, de andere twee verzen door de overige aanwezigen.

Tweede lezing is Openbaring 12: 1-6 over de vrouw, het kind en de draak.

De draak die het kind wil verslinden.

Wij zingen U de lof toe, Vader, Zoon en Heilige Geest.



Overdenking

Op de radio hoorde ik onlangs iemand spreken over leiding geven in deze tijd van transitie. Een overgang naar een ander tijdperk gaat gepaard met crisis. Coronapandemie, democratie, klimaat, druk op de zorg, woningbouwcrisis. Dat gebeurt nu; gebeuren komt van baren. Wat is de reactie van de draak? Een overgangstijd met onrust: apocalyptiek is het woord dat hierbij hoort. De lezing uit Openbaring 12, wat er zichtbaar wordt in de wereld. Inzicht vanuit de profetie middels visioenen. Johannes ziet wat er op het spel staat in de strijd tussen goed en kwaad. De koningen/dictators laten hun ware gezicht zien als ze het kind willen doden.

In Openbaring een geboorteverhaal zonder romantiek. De vrouw is bekleed met de zon (God), de maan staat voor de gemeente, de



mens. De vrouw is de verdichting van Eva, Maria, Sara, onze moeder, moeder Aarde. De toekomst wordt een gezicht gegeven: het kind. De draak is de verdichting van het kwaad, de Satan. Waar God liefde zegt, zegt de draak



haat. Het Kind wordt gebaad, Hij zal de volkeren weiden, het Christuskind is de toekomst. De strijd tussen goed en kwaad is niet altijd duidelijk te onderscheiden, net als de waarheid.

Johannes ziet dat het kwaad niet zal overwinnen.

De vrouw baarde meerdere kinderen, dat zijn wij. Ook wij zijn kind van God, deel van de toekomst in Gods hand. Amen.

Dienst van gebeden en gaven

We luisteren naar lied 493 "Soms breekt uw licht", vandaag opgedragen aan bisschop Tutu.

In het gebed voorbeden voor onze wereld, voor de volken en voor alle mensen in nood. We bidden voor een nieuw tijdperk.

Na stil gebed wordt het 'Ús Heit' uitgesproken. De ouderling van dienst doet enkele mededelingen. De bloemen gaan vanmorgen als dank naar Haije de Boer, die vandaag voor het laatst als koster functioneert.

De collectes, die niet fysiek worden gehouden in de dienst, zijn bestemd voor de zending resp. onderhoud gebouwen.

We luisteren naar het lied "Ga maar gerust" van Sytze de Vries.



Zending en Zegen

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal gezongen Amen.

Na de dienst wordt het "Ere zij God" gespeeld op het orgel.



Medewerkers

Voorganger:

Organist:

Ouderling:

Diakenen:

Koster:

Beamer:

Bloemen:

Tekst: SIW

Ds. Sytze Ypma, Franeker

Klaske Deinum

Elizabeth Mozes

Hannah Reitsma

Haije de Boer

Dick Wijbenga

commissie liturgisch bloemschikken

Foto's: EB

