



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 08 januari 2023



Welkom

Ouderling Elizabeth Mozes van dienst heet ons en de mensen die ons volgen via de live-stream welkom in deze dienst.

Dienst van voorbereiding

Wij zingen als opningslied lied Lied 72: 1 en 3, 'Geef Heer, de koning uwe rechten'



Bemoediging en groet



Na de bemoediging en drempelgebed zingen wij Lied 477: 5, 'Sjong ierde en himel'.

Na het gebed om ontferming zingen wij Lied 498: 2, 3 en 4, 'In het ondoordringbaar duister'.

Dienst van de Schriften

De 1^e lezing in uit Mattheüs 1 vers 1 tot 12.



We horen over de wijzen die een ster zagen en de conclusie trokken dat er een Koning was geboren. Ze gingen op reis.

Wij zingen hierna Lied 496: 1 en 3, 'Een ster ging op uit

Israël'.

Preek

De lezing gaat over wijze koningen (of magiërs) die een ster zien. Vanuit de astrologie komen ze tot de conclusie dat er een koning is geboren en gaan op reis. Ze volgen de ster komen uit in Jeruzalem. Daar zoeken ze koning Herodes op en vertellen dat er een Koning is geboren. Herodes laat de schriftgeleerden komen en die kunnen dit snel koppelen aan de profeten. Die koning moet dan in Bethlehem zijn geboren. Bijzonder is natuurlijk dat deze geleerde mensen zelf niet in beweging kwamen. Zij gingen niet naar Bethlehem terwijl ze toch wisten hoe belangrijk dit kind was. De wijzen reisden verder. Herodes wilde graag van hen horen als ze deze Koning hadden gevonden zodat hij hem eer kon bewijzen. Ze troffen Jezus. Ze knielden voor hem en gaven hem goud (dat geef je aan een koning), wierook (dat ruikt sterk en kringelt omhoog als een gebed) en mirre (dat gebruikt wordt om een overledene te zalven). Ze gingen, daarna, zonder Herodes iets vertellen, terug naar hun land.



En dan is er nog de legende van de vierde wijze. Dat was Artaban. Ook hij was ook op reis gegaan naar deze Koning. Hij had als geschenk een zak kostbare parels mee genomen. Maar onderweg werd hij steeds opgehouden. Zoals in het dorp dat platgebrand was. De mensen hadden niets meer. Hij gaf zijn parelen weg om mensen te helpen, huizen te bouwen en eten te kopen. Er waren zoveel mensen die hij hielp dat hij pas na 33 jaar in Jeruzalem kwam en al zijn parels en geld had uitgeven. Hij had hij niets meer over. De Koning der Joden vond hij op op Golgotha. Hij knielde bij Jezus aan het kruis en verontschuldigde zich dat hij niets meer kon geven. Maar Jezus preeks hem want hij had zichzelf geven door naakten te kleden, hongerigen te eten te gegeven... Ook wij kunnen deze wijze man zijn.



Moment van stilte waarna wij luisteren naar orgelspel van Mars van 't Veer. Hierna zingen wij: Lied 476: 4, 'Wijzen uit het oosten, uit zo verre land'.



Dienst van het delen



De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Aafke en Minne Hoekstra

De 1^e collecte is voor Missionair



werk.
De 2^e collecte is voor het kerkelijk werk.

Gebeden

Na de gebeden bidden we met elkaar het Ús Heit.



Als slotlied

zingen wij: Lied 506: 1, 2, 3 en 4, 'Wij trekken in een lange stoet'.



Zending en zegen

We krijgen de zegen mee en beantwoorden die met 3 keer 'Amen'.



Medewerkers

Voorganger: Henk-Jan de Groot
Ouderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Jannie Lindeman
Orgel: Mars van 't Veer
Koster: Jannie Veenstra
Beamer: Dick Wijbenga
Bloemen: Geertje Talsma
Tekst: ROB
Foto: ROB

