



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 15 jan. 2023

Welkom



Het is een winderige, druillige zondag morgen. Maar toch zijn er altijd weer mensen die de elementen trotseren en naar de kerk komen. Na orgelspel worden we welkom geheten door ouderling van dienst Gysbert Wassenaar.

We zingen nu lied 489: 1,2 en 3
*"Komt ons in diepe nacht ter ore:
De morgenster is opgegaan"*

Gebed om ontferming

Na dit gebed zingen we liet 601
*"Ljocht dat úsoanstjit yn é
moantiid:
Foartidich ljocht, yn de iere
moarn"*



Dienst van voorbereiding



Als openingslied zingen we lied 66: 1 en 2
*"Breek, aarde, uit
in jubelzangen
Gods glorieijke
naam ter eer"*

Het is nu de tijd van de Epifanie wat betekent: *"Verschijning"*
We vieren de verschijning van Gods heerlijkheid. Er zijn dan drie verhalen.
De wijzen uit het Oosten
De doop van de Heer
De bruiloft te Kana.
Deze zondag gaat het over de bruiloft te Kana.

Stil gebed

Dienst van de schriften:

Gebed bij de opening van het woord
V: Gij-hart en ziel van heel ons leven
A: Wees niet ver van ons
V: Open onze harten voor U en voor elkaar
A: Raak ons aan met de gloed van Uw liefde en goedheid
V: dat wij iets van Uw koninkrijk mogen proeven hier en nu
A: Als goede wijn die grote vreugde geeft.
V: Zo bidden wij, door Jezus Christus onze Heer
A: Amen.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Naar U strek ik mijn handen uit,
A: Gij zijn mijn God, mijn overvloed.



V: Ik weet, Uw liefde is meer dan het leven
A: daarom zoek ik U mijn leven lang.
(naar psalm 63)

Lezing uit het Oude testament: Jesaja 62: 1-5 uit de Bijbel in gewone taal.
Corry Brouwer leest dit Schriftgedeelte met ons



Zingen: lied 791- in wisselzang
"Liefde, eenmaal uitgesproken als Uw Woord van het begin"

Getuigenis van Natanaël



Hannah Reitsma leest dit voor als inleiding op Johannes 2: 2-11 van Jantine Heuvelink

Deze lezing uit het Nieuwe Testament wordt gelezen door Corry Brouwer.

Zingen: Lied 525
"Wy binne de brulloftsgasten hjoed Fan Kana yn Galilea"

Preek

Het is de 2^e zondag na Epifanie. Epifanie betekent verschijning. We vieren de verschijning van Gods heerlijkheid van en voor de wereld.

Deze zondag gaat het over de bruiloft te Kana. De hemel gaat open bij het bruiloftsfeest. Als Jezus zorgt voor de wijn van de blijvende vreugde kan er volop geschonken worden en gedeeld. Het is de derde dag. Dat wijst naar het lijden en de opstanding. Jezus is de Heer van



de dans. Hij nodigt ons uit om mee te doen. Het is een teken van overstromende liefde en die raakt niet op. Jannes de Vries heeft de bruiloft geschilderd in mooie heldere kleuren. Dat

is het beeld van het koninkrijk van God.



Christina Simon heeft een prachtige linoleumsnede gemaakt. Die laat zien dat God ons bij de hand houdt en ook wil houden. Soms gaat het niet goed en kan de "verbinding" zijn verbroken, maar de uitgestoken hand van God blijft altijd. God blijft de wijn van zijn liefde schenken.

Wijn is het symbool van het goede leven in de toekomst. Wij gaan onze weg op het wankele koord. Aan de ene kant zinloosheid en leegte en aan de andere kant zinvolheid van God die met ons gaat. Daar mogen we op blijven hopen en vertrouwen. Amen



Na de preek volgt er een moment van stilte en orgelspel.

Dienst van het delen

Mededelingen



De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. V.d. Meulen te Wirdum

De 1^e collecte is voor PKN ondersteuning

gemeenten
De 2^e collecte is voor kerkelijk werk

Gebeden

Na het dankgebed en stil gebed zingen we "God fan fier en hein ús heit"

De tekst is van Eppie dam en de melodie van Hendrik v.d. Meer

Slotlied:

lied 518:
1 en 3
"Hoe helder staat de morgenster
En straalt mij tegen van zover"





ús te ûntfangen,
thús te bringen.Amen

Na de dienst
blijven we nog
even zitten
voor een klein
gemeente-
beraad.



Útstjoering en seine

V: Yn ús hert en yn ús hûs
A: De seine fan God
V: yn ús kommen en yn
ús gean
A: de frede fan God
V: yn ús libben, op ús
syktocht
A: de leafde fan God
V: by de ein, nij begjin,
A: de earmen fan God om



Medewerkers

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Wim Dijkstra
Ouderling: Gijsbert Wassenaar
Diaken: Hannah Reitsma
Koster: Folkert Jongbloed
Beamer: Hendrik Hiemstra
Bloemen: Gina Turkstra
Tekst: HMT
Foto's ROB

