



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 22 januari 2023 - 09.30 uur



Welkom, groet en gebeden

Na het welkom van de ouderling zingen we lied 139: 1,2,14: *"Heer die mij ziet zoals ik ben"*.



Na het kyriëgebed zingen we als glorialied 304: 1, 2, 3 - *Sjong fan de Heit*.

Verhalen

1^e schriftlezing: Jesaja 2: 1-5, waarin onder meer het visioen wordt verteld over zwaarden die worden omgebouwd tot ploegijzers en speren tot snoeimessen.
Zingen: 1009: 1, 2, 3 - O lieve Heer, geef vrede



2e lezing: Lucas 5: 1-11: Petrus, Jakobus en Johannes worden geroepen tot vissers van mensen.
Lied 531: 1, 2, 3 - *Jezus die langs het water liep*.

Groet, gebeden



In het drempelgebed bidden we dat de wereld omgekeerd zal zijn: dat wapens zijn omgesmeed voor de oogst, waar hoogmoedigen hun plaats leren en nederigen worden opgericht. *"Raak ons met de hartslag van uw liefde en genees ons met de gloed van uw genade. Dat U ons*

draagt op de vleugels van Uw vrede, dat U ons voorgaat met de vonken van Uw licht, dat u ons bouwt tot een hechte gemeenschap van recht waarin wij wonen in de wereld van Uw zegen. Moge het zo zijn".

Dit wordt gevolgd door het zingen van enige verzen van lied 212: *"Laten wij zingend deze dag beginnen."*

Verkondiging

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Met andere woorden, als jij niet verandert, blijft alles hetzelfde. Dat schreef de priester Henri Nouwen in een boekje naar aanleiding van de roeping van Petrus, Jakobus en Johannes. Dezelfde boodschap zit in de lezing over Jesaja. Als wij veranderen wordt alles anders in het Koninkrijk, komt alles op zijn kop te staan.

De wereld omgekeerd, we zien het vaker in de Bijbel. Zoals in de lofzang van Maria, in de roeping van de discipelen – geen notabelen maar vissers, gewone mensen die Jezus' volgelingen werden. De wereld omgekeerd, een prachtig toekomstbeeld: voor de Oekraïne, vrouwen in Iran, gastarbeiders die worden uitgebuit, de uitputting van de aarde. Henri Nouwen geeft aan dat Petrus na de grote vis vissen niet overging tot de orde van de dag. Nouwen zegt



dat het anders moet, ook in onze levens. Dat is nogal wat. Toch hoeven we niets boven onze kracht te doen, het mag stapje voor stapje. Bijvoorbeeld niet meer over anderen roddelen. Nodig een ander uit voor een kopje koffie. Leer écht luisteren naar de ander, toon échte aandacht. Midden in de winter vieren wij het feest van de Kerst. Uitgerekend een paar dagen voor de kortste dag. Dan volgt er nog



een lange periode naar het voorjaar en de zomer; het is net of het licht elke dag stapje voor stapje dichterbij komt. De wereld omgekeerd, probeer het maar.

Hierna is er een moment van stilte en orgelspel. Lied 1005:

1, 2, 5 – *Zoekend naar licht, hier in het duister.*



Bloemen

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Mieke Mink, George Emersonstrjitte.

Collectes

1. Nederlands
Bijbelgenootschap, 2.

kerkelijk werk.

Gebeden, slotlied en zegen

We danken God onder andere voor de zon die over ons opgaat en ons vertelt dat het donker niet het laatste is. We bidden voor alles wat breekbaar is, liefde, vriendschap. Help ons om het te bewaren en te beschermen tegen grof geweld, koude woorden, harde feiten, gekonkel. We bidden voor mensen die kwetsbaar zijn, vrouwen in een mannenwereld, eenzamen in een wereld waar langs elkaar heen wordt geleefd.

De gebeden worden afgesloten met het gezongen *God fan fier en hein ús heit*.

Slotlied 418: 1, 2, 3 – *God schenk ons de kracht.*



Hierna ontvangen we Gods zegen.



Medewerkers

Voorganger: ds. Mirjam Hulzenbos
Ouderling: Elske Roorda-Posthuma
Diaken: Nieske Span
Orgel: Klaske Deinum
Beamer: Steven Feenstra
Koster: Gerrit de Vries
Bloemen: Lies de Jong
Tekst: AD
Foto's: ROB