



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 5 februari 2023



### Welkom

Ouderling Elizabeth Mozes heet ons welkom, in de kerk of thuis.

### Dienst van voorbereiding

Wij zingen als openingslied lied 214: 1,2,3 uit *Sjongend Op Wei*: "De mens leeft niet alleen op aarde".



### Bemoediging en groet



Na stil gebed voor de ontmoeting met God volgt de vredesgroet door ds. Bloemink.  
Vanmorgen lezen we over de schepping uit Genesis.  
Na het kyriegebed zingen we het kyrielied, lied 601: 1 "Licht dat ons aanstoot in de morgen".  
Gods verhaal met ons gaat ook vandaag door, daarom het glorialied, lied 315: 1 "Heb dank, o God van alle leven".

### Dienst van de schriften

Gebed om licht van Gods Geest.

Lezing Genesis 1 geheel over de schepping.

Ds. Bloemink vertelt over een dienst die hij als student in 1975 leidde. Toen was al actueel het



rapport van de Club van Rome over de grenzen aan de groei. In die dienst werd ook het volgende lied gezongen: lied 718: 1,2,3,4 "God, die leven hebt gegeven".

Lezing Genesis 2: 8-10

en 15-17 over de boom van kennis van goed en kwaad.

Lezing Genesis 3: 8-10 over God die de zich verborgen mens in de tuin riep.

Luisterlied: Dana Winter "Ver weg van Eden".

### Preek

Onlangs werd mij gevraagd: geloof jij in de hemel? Neem je de Bijbel letterlijk: schepping, opstanding? Dan kijk ik terug op een Leerhuis in Leeuwarden, waar de afspraak was om te luisteren naar elkaar, maar geen discussies om je gelijk te halen. Of zoals op het tv-spotje: "Ben je nou de discussie aan het winnen of elkaar te verliezen?"

Is geloof en wetenschap een tegenstelling? Martin Buber: "Leren in verhaalvorm". Of Van der Zee in het boekje: "De wereld wordt vaderland": God wil het heelmaken, God is rijk in het omtinken.

Televisieserie Sinan op zoek naar het paradijs.

Een tocht langs de Eufraat door Turkije, Syrië en



Irak. De laatste etappe in Mesopotamië op zoek naar het paradijs, de tuin van Eden. Goede vruchten van de aarde willen bezitten in plaats van delen leidt tot oorlogen. Reportagemaker Sinan Can vindt in Irak een oude boom De boom van Adam volgens een bordje. Aan de tuinman vraagt hij of dit het paradijs is. De tuinman: *"Hier is niet het echte paradijs, het paradijs op aarde is in harmonie leven met elkaar, is in het hart van de mensen"*. Thora, Bijbel en Koran kennen het paradijs. De Schriften moet je niet gebruiken voor eigen gewin. Elk mens mag genieten van het goede van de aarde. Er zijn zorgen om het klimaat, om de uitputting van de aarde. We moeten met elkaar in gesprek gaan. Sinan heeft ons de weg naar het paradijs laten zien. De aarde is ons als paradijs door God gegeven. Denk aan de wijze woorden van de tuinman. Amen.

### Moment van stilte en orgelmuziek



Daarna zingen we lied 841: 1,2,3,4 *"Wat zijn de goede vruchten"*.

### Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, stil gebed en het *Onze Vader*. Mededelingen door de ouderling van dienst:



De bloemen gaan naar fam. S. van der Woude. Alie Kalsbeek memoreert het langdurig klokkenluiden deze week. Dit was ter nagedachtenis aan Joop Koopmans, die overleden is, medeoprichter van de *Stichting Wurdumer Klokken*. Hannah Reitsma wijst op de paaskaartenactie; bij de uitgang worden kaarten



uitgereikt om te versturen.

1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie (diaconaat Pakistan)

2<sup>e</sup> collecte: kerkelijk werk

Als **slotlied** wordt gezongen lied 1014 geheel: *"Geef vrede door van hand tot hand"*.



### Zending en zegen

We krijgen de zegen mee en zingen daarna lied 425 *"Wy gean mei jo segen"*.



### Medewerkers

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Voorganger | ds. Ben Bloemink, Bitgum |
| Ouderling: | Elizabeth Mozes          |
| Diaken:    | Hannah Reitsma           |
| Orgel:     | Klaske Deinum            |
| Koster:    | Hendrik Hiemstra         |
| Beamer:    | Gerrit de Vries          |
| Bloemen:   | Klaaske de Boer          |
| Tekst: SIW | Foto's: ROB              |