



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 26 februari 2023 - 09.30 uur



### Welkom, groet en gebeden

Na het welkom van de ouderling zingen we lied 63: 1,3: *"Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat"*.



Dit wordt gevolgd door het zingen van enige verzen van lied 281: *"Wij zoeken hier Uw aangezicht"*.



### Groet, bemoediging, gebeden

In het gebed om ontferming roepen wij God aan vanuit het vertrouwen, dat Hij ons niet opgeeft.

We bidden om ontferming voor de mensen in Turkije en Syrië, die getroffen zijn door nietsontziende aarbevingen. En voor hen, die nog steeds op de vlucht zijn vanwege het geweld en onrecht of honger in hun land. En we

denken aan de mensen in Oekraïne, die al een jaar lang in oorlog leven en waar een uitweg verder weg lijkt dan ooit. We hopen dat daar binnenkort gepraat kan worden.

Zingen: lied 413: *"Grote God, wij loven U"*.



### Bloemschikking

Het thema is *Uit liefde voor jou*. Als basis zijn takken van kronkelige takken gebruikt, zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat geen rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Medeleven en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken wordt in deze veertigdagentijd steeds een andere, op de natuur geïnspireerde, organische vorm (zoal een boog) verbeeld. De eerste schikkingen hebben een sober karakter,



de hele periode is de kleur paars. Hoe dichterbij Pasen, hoe kleurrijker en uitbundiger de schikkingen. Met Pasen wordt de kleur wit.

## Gebed van de zondag

We bidden dat Gods geest ons wil helpen om inzicht te krijgen in de verhalen over hoe God met zijn volk is omgegaan, waardoor ze ook ons leven kunnen beïnvloeden. Verhalen, die in de oudheid zijn verteld maar ook in onze tijd verrassend actueel kunnen zijn. Verhalen ook over Jezus, hoe hij sprekend Gods woord is geworden.

## Verhalen



De 1<sup>e</sup> lezing komt uit Deuteronomium 6:4-14, waarin wordt verkondigd dat de Heer de enige is. Het volk gaat na 40 jaar bijna het beloofde land binnen. Mozes geeft ze nog een aantal geboden mee. Die kunnen helpen om God niet te vergeten.

Zingen: Lied 316: 1,4: *“Het woord dat U ten leven riep”*.



De 2<sup>e</sup> lezing is uit Matteüs 4:1-11, het verhaal waarin Jezus in de woestijn door de duivel wordt beproefd. Zingen: Lied 538: 1,3,4 *“Een mens te zijn op aarde”*

## Verkondiging

Nederland is niet meer een gelovig land. Sommigen voelen dat als een bevrijding. Want vroeger werd je nog wel eens gedwongen om vanuit je geloof bepaalde keuzes te maken. Maar anderen zeggen: pas op, het verliezen van je geloof is veel meer een verlies van houvast, verbondenheid, zin en betekenis. Want weet je nu dan nog wel, waarvoor je leeft? Het verlies van God in je bestaan is niet alleen iets van



onze tijd. Het was er ook al in de Bijbel. Zoals vanmorgen, veertig jaar trekken ze door de woestijn. Met als doel, het beloofde land. Een moeilijke reis, en natuurlijk hadden ze het door alle ontberingen moeilijk. Toen waarschuwde Mozes het volk al voortdurend: als je straks in het beloofde land zélf van alles kunt verbouwen denk dan niet, dat je God niet meer nodig zult hebben. Je kunt niet zonder de Schenker. In dat andere verhaal van vanmorgen uit Matteüs, zijn we opnieuw in de woestijn. Bij Jezus, veertig dagen lang. Op het eind komt de verleider langs. Tot drie keer wordt Jezus beproefd. En nu zijn wij aan de beurt. Onze woestijn heeft veel meer met andere dingen te maken. Steeds minder mensen trekken met God op. Iemand schreef laatst: zonder geloof en God sta je naakt in het leven; overgeleverd aan je eigen angsten en verlangens. Waarin ieder zelf maar moet uitzoeken, waarom hij of zij hier eigenlijk is. Wat is de zin van mijn bestaan? Dat voelt als een kale vlakte. Waarom wees Jezus de verleidingen zo resoluut van de hand? Wij zijn misschien wel rijk aan spullen, maar arm aan ziel en geest. We vragen niet vaak aan elkaar, wat de ander bezighoudt. Waar zit jouw hoop en houvast? Waar leef je voor? Jezus laat zien, dat Hij is gekomen om ons vrij te maken van alles wat ons belemmert om ons in te zetten voor God en de ander. Jezus kan en wil niet zonder de Vader, dat is de grond van zijn bestaan.



Hierna is er een moment van stilte en orgelspel. Luisterlied 939: *“Op U alleen, mijn licht, mijn kracht.”*



## Bloemen

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Rein en Neeltje Hellinga, George Emersonstrjitte.



## Collectes

1. KIA-zending Zambia,
2. onderhoud gebouwen.



## Gebeden, slotlied en zegen

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader.

Slotlied:  
Lied 886  
"Abba  
Vader, U  
alleen"



Hierna  
ontvangen we  
Gods zegen.



## Medewerkers

Voorganger: ds. Netty de Jong-Wiersema  
Ouderling: Elizabeth Mozes  
Diaken: Folkert Jongbloed  
Orgel: Wim Dijkstra  
Beamer: Steven Feenstra  
Koster: Gerrit de Vries  
Bloemen: Geertje Talsma  
Tekst: AD  
Foto's: ROB