



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Snein 26 maart 2023



Wolkom

De âlderling fan tsjinst hjit ús wolkom.

Wy sjonge mei elkoar as iepeningslied lied 283: 1-5: *"Yn e mannichte fan lûden"*



Bemoediging

Na de bemoediging zingen we het klein gloria:

"Ere zijn de Vader en de Zoon, en de heilige Geest...", waarna het gebed om ontferming volgt.

Zingen: lied 23C: 1-5: *"Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek, daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt."*



Schriftlezingen

Koosje Reitsma lêst ú t Ezechiël 37: 1-14, it ferhaal oer in dal fol mei botten.

Als antwoord zingen we lied 834: *Vernieuw gij mij, o eeuwig Licht*".



De lezing uit het Heilig Evangelie komt uit Johannes 11: 1-4 en dan vanaf vers 17: Lazarus uit de dood opgewekt.

We zingen lied 339A:

*U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.*

Uitleg liturgische bloemschikking

Klaaske de Boer geeft een toelichting op de liturgische bloemschikking, die deze zondag als thema heeft: *"Leven uit geleefd vertrouwen"* met als kernwoord Troost. Het bijbehorende Bijbelgedeelte komt uit Johannes 11: 19 dat gaat over de dood van Lazarus.

Preek

Het verhaal over de opwekking van Lazarus maakt deel uit van een tweeluk. Het andere verhaal is dat over de herinwijding van de tempel.

Was de tempel voorheen een gebouw waar de mensen God ontmoetten, nu is dat een mens in wie God zichtbaar wordt Jezus. Die mens wekt Lazarus tot leven. Lazarus staat voor het oude Israël, waaruit de geloofspirit helemaal is verdwenen. Jezus komt daar nieuw leven in



blazen. We hebben allemaal wel van die dagen, waarin de levenskracht niet stroomt, alsof er een steen tussen ons en het leven ligt - mensen die depressief zijn kennen dat. Mensen die ervaren

dat die steen verdwijnt weten ook wat stromen van levend water, opstanding, is. Het verhaal van Lazarus gaat daarover. Een verhaal over ontzield leven. Israël kent die ervaring, zoals wij hoorden in Ezechiël 37. Een oerverhaal van doods leven tot God daar leven inblaast. Zonder dat verhaal begrijp je niet goed waar het bij Lazarus over gaat. Lazarus staat dus voor het doodse in het gemeentelven. Wij beginnen steeds meer te lijken op die gemeente uit Ezechiël 37. Volgens het Bijbelverhaal was Lazarus ziek. Jezus opent perspectief naar de toekomst. Het geestelijke klimaat rond Lazarus was kil en kaal. God woonde niet meer in en tussen mensen. Maar wel in Jezus. En Jezus brengt redding, licht in dood. Dood is waar geen leven is. Dood heeft niet alleen met sterven te maken, maar ook met geloven, of met een

relatie. Als je vertrouwen ervaart, los van wat je om je heen ziet, zul je het gezicht van God zien. Hef je steen en ogen omhoog. Daarmee bevind je je in de realiteit van het bidden. En uit die realiteit komt het



leven terug in die dode, suffe gemeente in Israël toen en in de kerk van nu. Zo gebeurt het als wij worden aangeraakt door God, die vanuit het Woord in ons midden komt. Dat kan ook ons gebeuren, als wij door



iets of iemand uit onze doods-bubbel naar buiten worden geroepen.

Hierna is er een moment stilte, gevolgd door orgelmuziek. Aansluitend zingen we lied 1014: 1, 2, 4: "Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren."

Berjocht fan ferstjerren

17 maart Marijke Mink-Hollema

De roukaart fan Mieke Mink-Hollema wurdt foarlêzen, dy 't as opskrift hat: "Alles moast loslitte, mar der is ien dy 't dy fêsthâldt". De âlderling lêst hjirnei it gedicht "De minsken fan foarby". Oanslutend wurdt songen liet 90, fers 1: "Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wêzen de zekerheid van allen die U vrezen."

Underwilens stekt de diaken in ljochtsje oan dat



bysert wurdt op it



betinkplato yn de kapel.



Gebeden

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader.

Mededelingen en collecten

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Siebe van der Woude.

1^e collecte: KIA-werelddiaconaat Bangladesh,
2^e collecte: onderhoud gebouwen.



Slotliet en seine

We sjonge liet 754: 1: "Leafde,
godlik, ûnbemetten, mear as alle leafde op ierd".



Wy krije de
seine mei en
beânderje dy
mei "Amen,
amen, amen".

Meiwurkers

Foargonger: Ds. Sytze Ypma, Frjentsjer
Oargel: Klaske Deinum
Alderling: Elizabeth Mozes
Diaken: Hannah Reitsma
Litur. blomschik. Klaaske de Boer
Lektor: Koozje Reitsma
Koster: Gerrit de Vries
Beamer: Dick Wijbenga
Tekst: AD. Foto: ROB