



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Goede Vrijdag 7 april 2023

Voor aanvang van de dienst speelt Elske



Roorda ingetogen muziek op de klarinet. De avondmaalstafel is leeg.



### Aanvang van de dienst

We luisteren naar een fragment uit de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach: de basaria "Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen". Als mijn lijden te zwaar wordt helpt Jezus mij het te dragen.

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema spreekt het gebed van toenadering uit, samen met de gemeente.



Zingen lied 83: 1 (uit "Lieten fan leauwe en langstme") "Lear my, o Hear, jo lijen te betinken".

De bloemschikking is in een kruisvorm, van de gekruisigde Verlosser.



### De passie

Goede Vrijdag uit een oratorium voor de 40-dagentijd en Pasen: **Als de graankorrel sterft..** De tekst is van Marijke de Bruijne, de muziek van Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

Het oratorium kent tekstlezingen en liederen. De liederen worden gezongen door het projectkoor, deels met de gemeente.



Pianobegeleiding door Klaske Deinum. De teksten uit de evangeliën worden gelezen door Alie Bouma, de andere stemteksten door Jannie



Lindeman. De zeven kruiswoorden worden uitgesproken door Henk Jan Wiegers, evenals de mogelijke gedachten die Jezus bij deze kruiswoorden zou kunnen gehad hebben.



Drie maal vergeefs gezocht naar een reden van schuld, maar niet bewezen, Zo gebeurt het vaak in alle tijden.

Waarheid is een stille stem. Pijn en duisternis is nog niet voorbij.



Tussen de liederen door worden de zeven kruiswoorden gezegd.

*Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  
Vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs.  
Vrouw, dat is je zoon, dat is je moeder.  
Mijn God, mijn God, waarom*

*hebt Gij mij verlaten?*

*Ik heb dorst.*

*Het is volbracht.*

*Vader, in Uw handen leg ik mijn leven.*

Na het laatste kruiswoord volgt een stilte. De paaskaars wordt gedooft door diaken Nieske Span.



Het oratorium wordt afgesloten met drie coupletten van "Laten wij dan nu begraven".

### Aan de voet van het kruis

Uit liefde en respect voor Christus kunnen wij een kruishulde brengen. Al jaren een traditie in onze gemeente. Een ieder kan bloemen en/of een aangestoken lichtje rondom het kruis leggen, het kruis dat in het hart van de kerk ligt.



We bidden in stilte voor wie in deze wereld in nood zijn, voor deze wereld, voor een ander, voor onszelf.







## Afsluiting

Uit de Mattheüs Passion van Johann Christoph Rothe luisteren we naar een alt-aria “*Was lässtu dich, mein Herz, zum lieben Kreuze zwingen?*”, gevolgd door een kort koorwerk. Een Christen weet dat Jezus hem voorgaat en de grootste last draagt. Het slotgebed: bevrijd ons door de kracht van de liefde.



In stilte verlaten wij de kerk.



## Medewerkers

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
 Ouderling: Hinke Meidersma  
 Diaken: Nieske Span, Jannie Lindeman  
 Muzikale begeleiding: Klaske Deinum  
 Projectkoor o.l.v. Klaske Deinum:  
 Bloemen: Gina Turkstra  
 Liturgieboekje: Dick Sterrenburg  
 Beamer: Gerrit de Vries  
 Koster: Hendrik Hiemstra  
 Voorbereiding dienst: Paascommissie  
 Jannie Lindeman, Hinke Meindersma, Elske Roorda-  
 Posthuma, Henk Jan Wieggers, Frieda Wijbrandi,  
 Sándor Weerstra, Alie Bouma

Tekst: SIW

Foto's: ROB