



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 7 mei 2023



Welkom

De ouderling van dienst, Gysbert Wassenaar, heet ons welkom. Vanmorgen is Sietze de Jong uit Joure onze voorganger.



Voor de dienst zien we een afbeelding van het schilderstuk "De ongelovige Thomas" van Caravaggio op het scherm.

Dienst van voorbereiding

Wij zingen als openingslied psalm 33: 1,2 "Kom nu met zang en roer de snaren".

Stil gebed, begroeting en drempelgebed: "Heer, keer U om naar ons toe".



Lied 221: 1,2,3 "Zo vriendelijk en veilig als het licht". Na het gebed om de nood in deze wereld zingen we lied 527 alle vijf verzen "Ut jo himel sûnder grinzen".

Dienst van de schriften

Gebed bij de opening van de Bijbel.

De 1^e lezing is

Deuteronomium 6: 20-25 in het Fries door Corry Brouwer, over de uittocht uit Egypte als Gods daad.

Lied 320: 1,4,5 "Wie oren om te horen heeft".

De 2^e lezing is Johannes 14: 1-14 met de vraag van de leerlingen aan Jezus: waar gaat U naartoe?

Lied 663: 1,2 "Al heeft Hij ons verlaten".



Preek

Er zal ellende zijn als de mensen niet mijn geboden onderhouden. In oorlog gelden regels van de macht, niet van Gods wetten. De tien geboden: de eerste vijf gaan over God zoeken, de laatste vijf over de medemens. God liefhebben is het eerste gebod, het tweede daaraan gelijk is de naaste liefhebben als jezelf. Tussen Pasen en Hemelvaart 40 dagen, een speciaal getal van voorbereiding, zoal die vaker voorkomt in de Bijbel. Voorbereiding, verwachting en verandering. Jezus 40 dagen in de woestijn



en dan volgt de Bergrede.

De leerlingen vragen Jezus of zij Hem kunnen volgen waar Hij heengaat. Zij willen Jezus niet kwijtraken.

Verliezen we God met Hemelvaart? Als we een geliefde verliezen, is die nog wel in ons innerlijk. Een rouwproces, laten we elkaar vasthouden, bidden, gewoontes aanhouden, gedenken (4 en 5 mei), alles in liefde. Verlies van liefde is de grootste angst. Jezus gebiedt ons om lief te hebben. Zoals de zon licht en warmte geeft aan alle bloemen, zo

mogen de tien woorden van God bij ons binnenkomen. Elk mens mag er zijn!

Moment van stilte en orgelspel

Dienst van het delen

Lied 841: 1,2,3,4 *“Wat zijn de goede vruchten”*.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Van Wieren.

De ouderling wijst ons op de viering op Hemelvaartsdag met andere gemeenten samen in Menaam.

De 1^e collecte is voor Kerk in Actie (noodhulp Oekraïne).

De 2^e collecte is voor het kerkelijk werk.

Voorganger De Jong leest een geloofsbelijdenis voor.

Gebeden



Klaaske de Boer gaat ons voor in het gebed *“Als dichtbij de oorlog dreigt”*. Daarna volgt het gebed voor mensen in oorlogssituatie, voor zieken, voor rouwdragenden, afgesloten met stil

gebed.

Samen zingen we het *“Us Heit”* met de woorden van *“God fan fier en hein ús Heit”*, vijf coupletten.

Slotlied

Het slotlied is lied 675: 1,2 *“Geest van hierboven”*.



Zending en zegen

De zegen wordt afgesloten met het zingen van lied 425: 1 *“Wy gean mei jo segen”*. Daarna zingen wij nog het *“Wilhelmus”* (lied 708: 1).



Na de dienst is er koffie, thee, koek en tijd om elkaar te ontmoeten.



Medewerkers

Voorganger: Sietze de Jong, Joure
Ouderling: Gysbert Wassenaar
Diaken: Jannie Lindeman
Orgel: Albert Minnema
Lector: Corry Brouwer
Koster: Folkert Jongbloed
Beamer: Dick Wijbenga
Bloemen: Fokje Tolsma
Mis.z.com.: Klaaske de Boer
Tekst: SIW
Foto's: ROB